

Johannes 10

Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

Johannes 10 : 11

Ad Leeuwenhage

- 1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.
- 2 Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.
- 3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.
- 4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.
- 5 Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.
- 6 Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.
- 7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.
- 8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.
- 9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
- 10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.
- 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
- 12 Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.
- 13 En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.
- 14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.
- 15 Gelijkertwijls de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.
- 16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.
- 17 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelfde wederom neme.
- 18 Niemand neemt hetzelfde van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelfde af te leggen, en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
- 19 Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.
- 20 En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem?
- 21 Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan ook de duivel der blinden ogen openen?
- 22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.

Johannes 10: de Goede Herder

De HEERE Jezus spreekt in dit hoofdstuk, in vers 16, over “nog andere schapen, die “niet van deze (Joodse) stal zijn”. Ook die schapen moet de HEERE toebrengen, zodat het zal worden één kudde, onder één Herder.

Johannes 10:16:

Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.

Er zijn dus schapen die de HEERE Jezus, op grond van hun geloof, uit de kudde, uit de schaapskooi, danwel uit de Joodse familie, het Joodse volk, de 2 stammen, leidt;

èn er zijn schapen die de HEERE Jezus, op grond van hun geloof, uit een andere kudde, uit een andere schaapskooi, namelijk uit het volk Israël, de 10 stammen, toebrengt;

opdat zij één kudde zullen zijn, onder één Herder.

Dat gebeurt nú, in onze bedeling.

De gelovigen uit de twee en uit de tien stammen, uit Joden en heidenen, zijn nu de familie Gods; het Israël Gods.

Galaten 6:16:

En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods.

:1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.

In Johannes 9, het vorige hoofdstuk, hebben de schriftgeleerden en Farizeeën zojuist laten blijken wat voor soort herders zij zijn, en de HEERE Jezus verwijst daar dan ook naar in hoofdstuk 10: zij zijn huurlingen.

Johannes 10:12 en 13:

Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf

grijpt ze, en verstrooit de schapen. En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en **heeft geen zorg** voor de schapen.

De schriftgeleerden, die de geestelijke zorg hadden voor het volk, hadden geen enkele zorg voor iemand die blind geboren was. Zij hielden hem ook liever blind en in bijzonderheid **geestelijk** blind, zodat zij over hem en over zijn familie hun macht zouden kunnen blijven uitoefenen.

Als hij dan letterlijk en in het bijzonder ook **geestelijk** ziende is geworden door zijn ontmoeting met de HEERE Jezus Christus; als hij de HEERE Jezus Christus dan ook erkent als **HEERE en Messias**; als hij de HEERE Christus erkent als **overste Leidsman** en Herder der schapen;

als hij daar **getuigenis** van geeft aan de schriftgeleerden;

dan **schelden** ze hem uit en **werpen zij hem uit** de synagoge!

En hoewel hij dan, op grond van zijn geloof in de HEERE Jezus Christus, gesmaad wordt en **buiten de legerplaats** geworpen wordt, het blijkt dat dit hem **juist tot zegen is!**

Hebreeën 13:13:

De HEERE Jezus Christus is immers Zelf buiten de legerplaats!

De blindgeborene wordt daar, buiten de legerplaats, dan ook door de HEERE Jezus Christus gevonden en dit leidt onmiddellijk tot een leven van aanbidding in het binnenst heiligdom, voor de genadetroon, voor het aangezicht van de levende God.

- :1** Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.

- :1** Met deze woorden, veroordeelt de HEERE Jezus Christus dan ook de **ontrouw** van deze schriftgeleerden, deze herders, want zij zijn ontrouw aan het Woord van God.
Zij weiden zichzelf, in plaats van de kudde Israëls.
Zij voeden zichzelf, zij verrijken namelijk zichzelf, ten koste van de kudde Israëls.

De schapen weiden betekent dat je de schapen naar het **juiste voedsel** brengt; namelijk naar het Woord van God.

Een prediker zou een gelovige brengen bij het Woord van God aangaande de Christus, opdat die gelovige daardoor alléén nog afhankelijk zou zijn en zou blijven **van Christus en niet van de prediker!**

Romeinen 3:1 e.v.:

Aan het volk Israël waren de Woorden Gods toevertrouwd en de leidslieden van het volk Israël waren verantwoordelijk gesteld, om het Woord van God bekend te maken aan het volk Israël en het Woord van God te verklaren, uit te leggen.

Opdat de kudde Israëls alleen in afhankelijkheid aan het Woord van God, **en van niets anders**, zou leren leven.

Petrus zou zeggen:

1 Petrus 5:1 e.v.:

De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden;

Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht;

Niet uit bedwang, maar gewilliglijk, noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed;

Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des HEEREN, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde.

En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.

De leidslieden van Israël deden het tegenovergestelde, waardoor de kudde Israëls de Ware Weg kwijtraakte en dit leidde uiteindelijk tot de verstrooiing van het volk; maar dat kon de leidslieden, de herders van het volk Israël blijkbaar niks schelen.

Johannes 10:8, 10, 12 en 13:

Het commentaar van de HEERE Jezus hierop is, dat zij valse herders, dieven en moordenaars zijn.

Vervolgens spreekt de HEERE Jezus Christus dan over Zichzelf, als de Goede en ware Herder der schapen.

- :1** Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.

- :1** Deur = Thura = poort; opening; ingang
= niet de plank in het gat
de deur is eigenlijk de opening
= bijvoorbeeld de deur van je hart. (*Mattheüs 6:6*)
= opening in een rots of een ommuurde schuilplaats,
waarin de schapen rust en veiligheid vinden tegen
roofdieren, dieven en moordenaars.

Er is maar 1 vrije toegang.

Bij deze ingang, staat de gewapende deurwachter.

Deze deurwachter laat alleen Zijn schapen binnen en de Hem bekende herders;

Deze deurwachter **is** in feite **de deur**.

Alleen door deze **levende deur** is er vrije toegang.

Allen, die toch deze levende deur en deurwachter proberen te omzeilen en proberen om via een andere weg het Koninkrijk Gods binnen te komen, zijn er dus alleen maar op uit om te stelen, te slachten en te verderven.

Dief = kleptes = steler

Moordenaar = lestes = rover, plunderaar, verderver

Inklimmen = opklimmen; opvaren

Dit is de uitbeelding van het feit, dat men een hoge positie wil bemachtigen in de schaapskooi om zo over de kudde te kunnen heersen.

En dit buiten de Herder, buiten de Deurwachter om.

Dit is en dit leidt tot diefstal en moord.

De eerste en daarmee de belangrijkste dief onder alle volkeren, waar hier al naar gerefereerd wordt, maar die pas met naam en toenaam genoemd wordt in Johannes 12:4-6, is Judas.

Judas, die een type is van Juda, de Joden, en dan vooral van de godsdienstige leidlieden van het Jodendom.

Dief = een dief blijft net zolang zoeken, blijft net zolang het huis doorgraven, totdat hij het meest kostbare van een mens gevonden heeft

Vervolgens maakt de dief zich daar meester van.

Het meest kostbare wat een mens heeft is zijn leven; zijn aardse huis; zijn aarden vat.

Genesis 40:15:

Waar er in de Bijbel voor de eerste keer sprake is van een dief, betreft dit de broers van Jozef:

Jozef zegt: Ik ben door mijn broeders diefelijk ontstolen uit het land der Hebreëën;

En ook heb ik hier niets gedaan, dat zij mij in dezen kuil gezet hebben.

Met andere woorden: Ik kom van de overzijde (Hebreëër), en ik heb mijn broeders geen enkel onrecht aangedaan;

Er was geen enkele reden voor mijn broeders, om mij mijn veelkleurig kleed te ontnemen, mij van mijn vrijheid te beroven en mij in de kuil te werpen, danwel mij van het leven te beroven;

Ook de Egyptenaren heb ik geen onrecht gedaan, dat zij mij in de kuil zouden werpen.

Deuteronomium 24:7:

Wanneer iemand gevonden zal worden, die een ziel steelt uit zijn broederen, uit de kinderen Israëls, en drijft gewin met hem, en verkoopt hem; zo zal deze dief sterven, en gij zult het boze uit het midden van u wegdoen.

Mattheüs 26:45 e.v.:

Er werd zo iemand gevonden onder de kinderen Israëls, namelijk Judas. Judas ontvangt 30 zilverlingen, als dievenloon!

Het gevolg daarvan was dat Judas, danwel Juda, het Joodse volk, stierf. Zij spatte uiteen en zij werd verstrooid onder de heidenen.

Zo werd zij uit haar functie van priestervolk gezet en uit haar centrale positie temidden van de volkeren verdreven.

Jeremia 2:26:

Gelijk een dief beschaamd wordt, wanneer hij gevonden wordt, also zijn die van het huis Israëls beschaamd;

Zij, hun koningen, hun vorsten, en hun priesters, en hun profeten.

Niet alleen de twee stammen worden voorgesteld als een dief, maar ook de tien stammen. Zij maakten zich meester van de kudde, van het erfdeel **dat van de HEERE is**.

Joël 2:9 en 10:

Zij (= Gog en Magog) zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op

de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

Dit is een beschrijving van het einde van de 70e jaarweek van Daniël en het begin van de Dag des HEEREN.

De Gog en Magog zullen straks het huis van het Joodse volk doorgraven en zullen zich meester willen maken van alles (land en volk (aarden vat)) wat aan de HEERE toebehoort.

Wij zijn niet geneigd, om de HEERE Jezus Christus te zien als dief; **maar ook van de HEERE Jezus Christus wordt gezegd dat hij een Dief is, maar dan alleen voor de ongelovigen.**

Mattheüs 6:18-21:

Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;

Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Mattheüs 24:23-44:

Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, geloof het niet.

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Ziet, Ik heb het u voorzegd!

Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit;

Ziet, hij is in de binnenkameren; geloof het niet.

Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zul-

len van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

En leert van den vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu tender wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.

Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.

Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.

Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.

Wanneer komen zal : **de Christus**
: **de Zoon des mensen**
: **de HEERE**
: **de Zoon des mensen**

Aan het einde van de 70e jaarweek zal de Zoon des mensen lichame-lijk op aarde verschijnen en Hij zal in de volgende 33 jaar alle godde-lozen van de aarde wegnemen.

Het zal dan zijn gelijk als in de dagen van Noach, want ook toen wer-den alle ongelovigen van de aarde weggenomen. Zij stierven namelijk. Voor de goddelozen/ongelovigen komt de Zoon des mensen als een Dief in de nacht.

Zoals een dief het meest kostbare van een mens wegneemt, zo zal de HEERE Jezus Christus dan het meest kostbare van alle ongelovigen wegnemen.

Zij worden dan zelf weggenomen en geworpen in de buitenste dui-ternis. (Zie *Mattheüs 22:10-13*)

Mattheüs 26:45:

Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.

Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt.

En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks.

En die Hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, Dezelve is het, grijpt Hem.

En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem.

De dief Judas, wijst met zijn lippen zijn dievenloon aan.

Judas is gekomen om het meest kostbare van de HEERE Jezus te ste-len, namelijk Zijn leven, om daar 30 zilverlingen voor te kunnen ont-vangen.

Lukas 12:33-40:

Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes.

Maakt uzelfen buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt,

in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft.
Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn.
Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende.
En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen.
Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal waken-
de vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen
doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.
En zo hij komt in de tweede nachtwake, en komt in de derde wake,
en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten.
Maar weet dit, dat, indien de heer des huizes geweten had, in welke
ure de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet
hebben laten doorgraven.
Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de
Zoon des mensen komen.

Met de dief wordt hier dus de Zoon des mensen, de HEERE, bedoeld.

Johannes 10:1 en 2:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur
in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en
moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is Herder der schapen.

Johannes 10:9-14:

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden
worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben
gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

Ik ben de goede Herder; De Goede Herder stelt Zijn leven voor de
schapen.

Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen
zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf
grijpt ze, en verstroot de schapen.

En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg
voor de schapen.

Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mij-
nen gekend.

Johannes 12:4-6:

Zo zeide dan een van Zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, Iskariot, die Hem verraden zou: Waarom is deze zalf niet verkocht voor driehonderd penningen, en den armen gegeven?

En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was, en de beurs had, en droeg hetgeen gegeven werd.

1 Thessalonicenzen 5:1-9:

Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.

Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;

Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

2 Petrus 3:9-11:

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welchen de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

Openbaring 3:1-6:

En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.

Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.

Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.

Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn.

Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Openbaring 16:15:

Zie, Ik kom als een Dief. Zalig is hij, die waakt en zijn **klederen bewaart**, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.

Openbaring 7:13 en 14:

En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?

En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun **lange klederen gewassen**, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.

Doorgraven = מַחְתֵּרֶת = Mechateroth (*Exodus 22:2; Psalm 22:17*)
= openbreken om te zoeken naar verborgen schatten

:1 Terug naar:

Judas Iskariot, wordt ook de zoon der verderfenis genoemd.

(*Johannes 17:12; 2 Thessalonicenzen 2:3*)

Judas = Juda = יְהוּדָה = geloofd is Jehovah
(*Psalm 32:5*)

יָדָה = jada = kennen; bekennen;
= gemeenschap hebben met **dy** = hand
= Godlover

Het volk Israël werd verondersteld een Godlover en Godkenner te zijn.

Iskariot = אִישׁ קַרְיֹוֹת

קַרְיֹוֹת = Mij, in tegenheid wandelende

אִישׁ = Man, mens (meer in geestelijk opzicht)

Judas Iskariot

= een godsdienstig leidsman

= een type van de twee stammen,

het Joodse volk levend onder de wet

Een volk, wat de HEERE wel nadert met de mond en Hem eert met de lippen maar hun hart houdt zich verre van de HEERE. (*Mattheüs 15:8 en 9*)

Dit volk leert de kudde, het erfdeel des HEEREN, valselijk.

Zij willen zich meester maken van de kudde.

Dit volk wandelt dus niet in de weg des HEEREN, maar in **tegenheid** aan de HEERE.

Zij is gewoon Gods tegenstander, in het vlees.

Dit volk staat model voor de gezindheid en handelswijze van alle andere volkeren.

De HEERE Jezus echter, gaat wèl door de deur.

Hij biedt Zich aan het volk Israël aan als deur der schapen, op correcte wijze, namelijk op grond van de Schrift.

Hij beantwoordt aan alles, wat tevoren over die komende Herder en Messias geschreven is.

De macht die Hij heeft, wendt Hij niet voor Zichzelf aan, maar gebruikt Hij voor het welzijn van Zijn schapen.

In Hem, komt Jehovah Zelf tot Zijn volk, om voor Zijn schapen zorg te dragen. (*Ezechiël 34:11-16; Mattheüs 9:36*)

Hoe geheel anders waren die andere herders, de godsdienstige leidslieden van Israël.

Ezechiël 34:2-14:

Zij zochten hun eigen voordeel, ze waren heerszuchtig en waren zonder mededogen.

Zij die onder de wet leven, beschouwen zichzelf als "deur" tot God. (*Markus 2*)

De deurwachter is God, danwel de Heilige Geest, Die de HEERE Jezus Christus aan de harten der mensen voorstelt.

Er zijn onder het Oude Testament altijd gelovigen geweest, die de komst van de Messias, deze Herder der schapen, verwacht hebben. Zoals Jozef en Maria, Simeon en Anna, de discipelen, Lazarus, Maria en Martha, enz.

Toen zij de stem van de HEERE Jezus hoorden, herkenden en erkennen zij Hem.

Johannes 1:29-40:

Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.

En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.

En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.

En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.

En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.

Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen.

En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!

En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.

En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?

Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.

Johannes de Doper, wijst dus naar de HEERE Jezus Christus, als het Lam Gods.

Johannes 1:40-52:

Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren.

Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.

En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Cefas, hetwelk overgezet wordt Petrus.

Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij.

Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus.

Filippus vond Nathanaël en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden, van Welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.

En Nathanaël zeide tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide van hem: Kom en zie.

Jezus zag Nathanaël tot Zich komen, en zeide van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in welken geen bedrog is.

Nathanaël zeide tot Hem: Van waar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u. Nathanaël antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls.

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, zo gelooft gij; gij zult grotere dingen zien dan deze.

En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.

Na de eenvoudige verwijzing naar de Christus, zonder veel omhaal van woorden, komen zij tot de HEERE Jezus Christus, aanvaarden zij Zijn uitnodiging en volgen Hem.

Daarmee worden zij buiten het Judaïsme en buiten enig Godsdienstig systeem gebracht, maar worden zij wel met Hem verenigd.

De HEERE Jezus Christus is sindsdien het Middelpunt van hun en van ons verlangen.

Terug naar:

- :2** Maar die door de deur ingaat, is Herder der schapen.
- :2** Hij, Die als eerste de weg van dood en opstanding ging, is nu de deur der schapen.

Deur is in het Hebreeuws: daleth = דלת = 400.30.4

De letter Daleth (= ד) heeft getalswaarde 4.

- 4 = spreekt over de tijdelijke, zienlijke, stoffelijke, vergankelijke dingen
- = spreekt over de stoffelijke wereld
- = de 4 hoeken of de 4 winden der aarde
- = spreekt over verderving
- = spreekt over verzoeking en lijden (= 40)
- = spreekt over kruisiging en dood (= 400)

Daleth = דלת = deur

דל = arm zijn

ת = kruis, dat is het einde van al wat in deze wereld is

דלה = putten; water uit de put oprijzen

2 Korinthe 8:9:

Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

Het ligt in dit vers niet zo aan de oppervlakte, maar het heeft dezelfde strekking, als:

Mattheüs 16:20 en 21:

Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij is Jezus, de Christus.

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.

Want de HEERE Jezus kon pas **de Christus** en de **Goede Herder der schapen** zijn, **na Zijn opstanding uit de dood**.

Handelingen 2:36:

Pas na Zijn opstanding mochten zij vrijuit vertellen dat deze Jezus, die de Joden gekruisigd hadden, door God gesteld is geworden tot HEERE en tot Christus.

Christus Jezus, die toen de Deur **inging**, als Herder der schapen, was als Jezus van Nazareth eerst een andere deur **uitgegaan**.

De HEERE Jezus zou pas de Goede Herder zijn, nadat Hij eerst via de dood deze wereld achter zich gelaten had en nadat God de Vader de deur van het graf weer voor Hem geopend had.
En dit zegt het volgende vers ook.

- :3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen Zijn stem; en Hij roept Zijn schapen bij name, en leidt ze uit.
- :3 Voor Hem, die Zelf trouw is gebleven aan het Woord Gods en die Zijn weg van lijden, kruisiging en dood in gehoorzaamheid gegaan is, doet de Deurwachter **nu** open.
Sindsdien is Hij de erfgenaam en Eersteling geworden van een nieuwe schepping.
Hij roept Zijn schapen bij name en Hij leidt ze uit.
Opdat zij Hem zouden navolgen in die nieuwe schepping.
Opdat zij nu, met Hem, eerstelingen van de nieuwe schepping zouden zijn en mede-erfgenamen met de HEERE Jezus Christus.

De HEERE roept niet de wereld en ook niet het volk Israël, maar Hij roept alleen hen, die in Hem geloven.
Hij roept alleen ons, die op Hem vertrouwen.
En vervolgens **leidt Hij ons uit** deze tegenwoordige boze wereld en uit wereldse en godsdienstige systemen, **en Hij brengt ons in** het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon.
De schapen horen het Woord van deze opgewekte en verheerlijkte Christus.
Zij geloven Hem en Zijn Woord en zij volgen Hem.

Mattheüs 16:24 en 25:

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij.
Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelfde vinden.

- :3 **Hij roept Zijn schapen bij Name...**
We zijn in de ogen van de HEERE Jezus geen nummer, maar wij zijn Zijn broeders!

Hij kent ons, Hij weet wie wij zijn, Hij kent onze zwakheden, Hij kent onze tegenstribbelingen, en toch roept Hij ons tot Zich, **om Hem te volgen en uit te gaan.**

Het is zeer vertroostend, dat de HEERE voorbij ziet aan onze eigenaardigheden, omdat Hij de gezindheid van ons hart kent.

Het is ook vertroostend dat de HEERE ons bij naam kent.

Maar dat is hier niet de eerste gedachte.

Want niet onze naam, maar Zijn Naam is het onderwerp van al Gods handelen.

God roept Zijn schapen op grond van **die Ene Wonderbare Naam.**

Handelingen 4:12:

En de zaligheid is in geen anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, die onder de mensen gegeven is, **door welken wij moeten zalig worden.**

Efeze 1:1-5:

Op grond van geloof en in bijzonderheid op grond van Zijn geloof: zijn wij geroepen, gezegend en uitverkoren, en worden aangesteld tot zonen, **in Hem!**

Onze naam, positie en erfenis, worden dus alleen bepaald, **door Zijn Naam!**

Roepen = kaleo

De HEERE roept ons (als gelovigen in Christus), om met Hem **uit te gaan.**

Wij zijn dus in de HEERE Jezus Christus: uitgeroepen!

De HEERE roept ons uit = gemeente = ecclesia (eglice)

God heeft ons geroepen uit en gesteld tot **volksvertegenwoordiging.**

Door Zijn Naam, in Zijn Naam en voor Zijn Naam!

- :4** En wanneer Hij Zijn (**eigen**) schapen uitgedreven heeft, zo gaat Hij voor hen heen; en de schapen volgen Hem, overmits zij Zijn stem kennen.
- :4** De HEERE drijft Zijn schapen uit.
Maar om een heel andere reden, dan de leidslieden van Israël.

De leidslieden van Israël, die eigenlijk door de HEERE, tot herders aangesteld waren en daarom in Zijn dienst stonden, blijken niets anders te zijn dan dieven en moordenaars.

Johannes 9:34:

Deze herders jagen een blind schaap uit hun synagoge, omdat hij door de Ware Herder lichamelijk en geestelijke ziende, en dus gezond, is gemaakt.

De HEERE drijft **Zijn** schapen juist uit wereldse en godsdienstig systemen, opdat Zijn schapen zouden **vrij zijn en in vrijheid zouden staan en wandelen**.

De schapen zijn Zijn persoonlijk bezit, omdat Hijzelf de prijs ervoor betaald heeft met Zijn eigen leven.

Hij heeft hen in de vrijheid gesteld van het Nieuwe Verbond der genade.

Als overste Leidsman en Grote Herder der schapen, gaat Hij voor hen uit.

De schapen volgen Hem, omdat zij Zijn stem kennen.

Stem = phone = geluid, spraak

Kennen = oida = met fysieke ogen waarnemen en ervaren

Zij ondervinden in hun persoonlijk leven, dat Hij de Goede Herder is.

Dat deze Goede Herder trouw is aan Zijn Woord en dat Hij trouw is aan Degene, Die Hem gesteld heeft tot hun overste Leidsman en Hogepriester.

En daarom:

- :5** Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.

- :5** Een vreemde = een ander; of degene die aan een ander toebehoort
 - een ander mens, namelijk Judas
 - een ander volk, namelijk de twee stammen
 - het Joodse volk
 - een andere god, namelijk de duivel
 - een ander principe, namelijk de wet en de eerste beginselen der wereld

Déze schapen volgen de stem van de Goede Herder.
Niet de stem, het woord, van Judas;
maar het Woord van de Zoon van Jozef.
Zij behoren niet tot het slavenvolk, de onder de wet levenden der
twee stammen;
Maar zij behoren tot het gelovig overblijfsel uit het vrije volk der tien
stammen.
Zij leven dan ook niet onder de wet, maar onder de genade.

Vlieden = wegvluchten

De reden daarvoor is, dat de leer en de spraak van die vreemde en
valse herder totaal niet overeenkomt met de gezonde woorden van
de HEERE Jezus Christus, en niet overeenkomt met de gezonde leer,
die naar de Godzaligheid is. (1 *Timotheüs* 6:3)

De HEERE zegt dan ook tot de Farizeeërs:

Johannes 5:37-47:

En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd.
Maar gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante ge-
zien.

En Zijn Woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet,
Dien Hij gezonden heeft.

Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het Eeuwige Le-
ven te hebben, maar die zijn het, die van Mij getuigen.

En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

Ik neem geen eer van mensen;

Maar Ik ken ulieden (= ginoko = Ik heb u leren kennen vanuit de
praktijk), dat gij de Liefde Gods, in uzelfen niet hebt.

Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet
aan;

Zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.

Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer die
van God alleen is, niet zoekt?

Meent niet, dat Ik u verklagen zal bij den Vader; want die u verklaagt
is Mozes, op welchen gij gehoopt hebt.

Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven, want hij
heeft van Mij geschreven.

Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn Woorden gelo-
ven?

:6 Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.

:6 De gelijkenissen spreken nu eenmaal over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen.

Namelijk over de vijfde en over de zesde bedeling.

Vóór de kruisiging van de HEERE Jezus was het nog de vierde Bedeling der wet.

Je zult van de vijfde bedeling, namelijk van die huishouding waarin genade heerst, niets begrijpen als je van de wet en van de huishouding der wet niet verlost wilt worden.

Je zult via het kruis de deur van de oude schepping moeten uitgaan, om dwars door het geopende graf en de opstanding van Christus de nieuwe schepping te kunnen ingaan.

De Farizeeërs verstonden dit dus niet, vanwege hun verharde en ongelovige harten.

Zij waren blind en behoorden niet tot Zijn schapen.

Als zij Zijn schapen waren geweest, dan zouden zij de HEERE gevolgd zijn in de wedergeboorte en zouden zij Zijn stem gekend en herkend hebben. (*Mattheüs 19:28*)

1 Korinthe 2:14 en 15:

De natuurlijke mens begrijpt ook niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Doch de Geestelijke *mens* onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand (= de natuurlijke en vleselijke mens), onderscheiden.

:7 Jezus dan zeide wederom tot hen:
Voorwaar, Voorwaar zeg Ik u, Ik ben de Deur der schapen.

:7 De HEERE Jezus Christus zegt opnieuw dat Hij de Deur der schapen is;

Door deze Deur worden Zijn schapen uit het Joodse godsdienstige wettische systeem geleid en uit nog heel wat andere wereldse godsdienstige en wettische systemen.

Als de Deur laat de HEERE Zijn schapen ingaan, opdat zij deel zouden krijgen aan de zegeningen, die Hij Zelf tot stand gebracht heeft door Zijn lijden, dood en opstanding.

De HEERE is niet de Deur der stal, **maar Hij is de Deur der schapen** en voorzover er nog schapen in de stal zitten, moeten ze uit die stal, uit dat systeem.

Johannes 10:16:

Deze stal is het Judaïstisch systeem; het Joodse volk, de twee stammen van Israël; het huis van Juda.

- :8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen, hebben hen niet gehoord.

- :8 Allen die zich voor Mijn komst opgeworpen hebben als zogenaamde herder der schapen, die zijn dieven en moordenaars geweest. Ze hebben niet het volk geweid, maar zij hebben zichzelf geweid ten koste van de kudde, tot verrijking van zichzelf. Toch zijn er dus schapen geweest, die zich niet lieten misleiden door de godsdienstige Joodse leidlieden. Die naar hen niet hebben gehoord = gehoorzaamd; vertrouwd; geloofd.

- :9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan, en uitgaan, en weide vinden.

- :9 Ik ben de Deur... Alleen in de HEERE Jezus Christus is er eeuwige behoudenis en zaligheid.

Johannes 11:25:

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.

1 Johannes 5:12 en 13:

Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die

gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.

Ingaan = bescherming, veiligheid, zekerheid, geborgenheid

Uitgaan = om van Hem ander voedsel, verkwikking en vrijheid te ontvangen

Zie Psalm 23.

A: De Deur = geeft de mogelijkheid om in de wereld van de 4 te blijven maar geeft ook de mogelijkheid om een andere wereld in te gaan

zoals de deur in de ark van Noach

zoals de deur in de Tabernakel

Het komen tot de Deur, is komen tot de HEERE Jezus Christus

Handelingen 4:12

De zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door welke wij **moeten** zalig worden.

B: De Deur = de HEERE Jezus Christus Jezus en Zijn Woord

Hij brengt scheiding teweeg.

hierdoor zijn er die binnen zijn, en er zijn er die buiten staan

deze Deur brengt scheiding tussen de ene groep en de andere groep

C: De Deur = geeft bescherming

want binnen is er licht, leven, voedsel, warmte en veiligheid

D: De Deur = sluit iemand **buiten** als hij eenmaal gesloten is

zoals de deur van de ark van Noach

de deur van het huis van Lot voor de mannen van Sodom
de deur werd gesloten voor de 5 dwaze maagden

(Mattheüs 25:10; Lukas 13:25)

:10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

:10 We hebben het al over de dief gehad naar aanleiding van Johannes 10:1.

Deze dief is hier een valse herder, namelijk de Joodse leidslieden; het Joodse volk.

Deze dief heeft geen andere bedoeling dan om te stelen, te slachten en te verderven.

Terwijl de Goede Herder het leven van Zijn schapen niet néémt, maar Hij gééft vrijwillig Zijn eigen Leven (= Zijn opstandingsleven) aan een ieder die wil.

Hij geeft aan hen Zijn overvloedig Leven, **nu**.

En wij zouden onszelf vrijwillig overgegeven aan Hem en aan elkander.

:11 De goede Herder stelt Zijn Leven voor de schapen.

Voor = huper = ten behoeve van

Stellen = tithemi

Johannes 15:13 en 14:

Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette (= tithemi) voor zijn vrienden. Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.

Hier gaat het niet meer over het feit dat De HEERE Zijn leven gaf voor de wereld, want dat was éénmaal, aan het kruis op Golgotha.

Sinds Zijn opstanding geeft Hij Zijn Leven voor Zijn schapen.

Namelijk voor hen, die Zijn vrienden zijn.

Zou het over de dood van de HEERE Jezus gaan, welk voordeel zouden de schapen dan hebben aan een Herder Die gedood wordt?

Het kan dus alleen betekenen dat de HEERE, hoewel Hij Zijn leven afgelegd heeft aan het kruis van Golgotha, nu, in Zijn Opstanding gesteld is tot Goede Herder en Zijn leven inzet voor, en geeft aan een ieder die op Hem vertrouwt.

Want hoewel Hij door God tot de uiterste maat verheerlijkt is, en Hij een Naam ontvangen heeft Die boven alle naam is, ziet Hij er noch

steeds vanaf Zijn Heerlijkheid, die Hij in de wereld zou kunnen claimen, **op te eisen. In plaats daarvan**, geeft Hij Zich nu over voor de gemeente, namelijk voor ons, die Zijn Lichaam zijn.

Titus 2:11-14:

Want de zaligmakende Genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de Wereldse begerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;

Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Efeze 5:2:

En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot offerande en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk

Efeze 5:25-27:

Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven;

Opdat Hij haar heiligen zou, *haar* gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;

Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

Hebreeën 9:14:

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen.

De dood van de HEERE Jezus was geen liefelijke offerande, maar was een zondoffer en schuldoffer.

Een schuldoffer of zondoffer is geen welriekende offerande voor God, maar is voor God een stank.

Het is een verplicht offer, want de ziel die zondigt móet sterven.

Maar hier gaat het over de HEERE Jezus Christus, Die vrijwillig een offer brengt, waarbij Hij God dient door Zijn Leven aan Zijn schapen te wijden.

Zo kunnen wij een behouden praktisch leven leiden, **door Zijn Leven nú.**

Hij geeft ons **Zijn Eeuwige Leven te leven.** (*Johannes 10:10 en 28*)

Dit Eeuwige Leven kon de HEERE pas geven, nadat Hij eerst Zelf uit de dood was opgestaan.

Hoewel de HEERE Jezus gedurende Zijn aardse omwandeling al herderlijk werk deed, werd de HEERE Jezus Christus door Zijn opstanding uit de dood de **Goede Herder.**

Johannes 10:11: de Goede Herder

Hebreeën 13:20 en 21: de Grote Herder der schapen

1 Petrus 5:4: de Overste Herder

Tijdens Zijn aardse wandeling maakte de HEERE Jezus zelfs bezwaar, als men Hem **Goede Meester** noemde.

Mattheüs 19:16 en 17:

En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het Eeuwige Leven hebbe?

En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed, want niemand is goed dan één, nl: God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden = **geloof Mijn Woord.**

In het Oude Testament wordt Jehovah ook de herder van Zijn volk genoemd:

Genesis 49:24: de Machtige Jacobs; de Steenrots Israëls, is mijn Herder...

Psalms 23:1 e.v.: de HEERE is Mijn Herder...

Jesaja 40:11: Hij zal als Herder Zijn kudde weiden...

Psalms 80:2; Psalm 95:7; Psalm 100:3: Herder Israëls, neem ter ore; Hij, die Jozef leidt als schapen...

Jeremia 31:10: Ik zal Israël behoeden, zoals de Herder Zijn kudde...

Typen van het Herderschap van de HEERE Jezus Christus in het Oude Testament:

Abel: beeldt de **dood** van de Herder uit (*Genesis 4:2*)

Hij was herder en werd hij door zijn broeder Kaïn (= Kanaan) gedood.

Jacob: beeldt de **zorg van de Herder uit**

De zorg die een herder heeft de schapen (*Genesis 30:31*)

Jozef

Het eerste wat over de 17-jarige Jozef gezegd wordt is, dat hij de kudde van zijn vader **hoedt** = weidt; voedt; onderwijst; tot vriend en naaste is (*Genesis 37:2*)

Mozes

Hij **drenkt, hoedt en leidt** de schapen, zegt *Exodus 2:16 en17; en 3:1*

David

De Herder die zijn leven waagt voor zijn schapen (*1 Samuël 17:34-36*)

De HEERE Jezus Christus

Als de Goede Herder, Die in Zijn opstanding, Zijn leven geeft aan Zijn schapen.

De Persoonlijke band die deze Herder met Zijn schapen heeft, is:

:3: Hij kent Zijn schapen bij name (want we zijn geen nummer)

Wij hebben onze zaligheid ontvangen in die Ene Naam

:3,12,16: De schapen behoren Hem toe;

wij zijn Zijn persoonlijk bezit

:14,17: Hij kent Zijn schapen, zoals Hij Zelf door de Vader gekend is

:29: De schapen zijn Hem door de Vader gegeven
daarom zijn ze kostbaar voor Hem

Je kunt ze niet zo strikt van elkaar scheiden, maar je zou kunnen zeggen:

Psalm 22: de HEERE als Herder der schapen, in het verleden

Psalm 23: de HEERE als de Goede Herder (= Hoge priester) nu

Psalm 24: de HEERE als de opperste Herder (= Koning) in de toekomst

Schapen zijn:

reine dieren: want zij worden verzorgd en gereinigd door de Herder
(1 Johannes 1:7)

hulpeloze dieren: ze zijn als schapen, temidden van wolven
(Mattheüs 10:16)

afhankelijke dieren: want zonder Mij, kunt gij niets doen
(Johannes 15:5)

dwaalzieke dieren: daar maakt de huurling misbruik van
(1 Petrus 2:25; Titus 3:3)

- :12 Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstroot de schapen.
- :13 En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.

:12 Huurling = dagloner

Iemand die in feite niet betrokken is bij de schapen, want morgen heeft hij toch weer een andere klus.

De ware en oprechte arbeider is zijn loon echter wel waardig (*Lukas 10:7 e.v.*) en zij die het Evangelie recht verkondigen, leven daarvan. (*1 Korinthe 9:14 e.v.*)

Huurling = geen herder

Een huurling werkt voor de hoogste bieder en dus voor degene die hem het meeste voordeel oplevert.

Je zou een huurling ook kunnen zien als een hond en dus een heiden. Degene die wel onder controle staat en dus dienstknecht is van Jehovah de Herder, maar die bij het minste gevaar voor eigen leven, verdwenen is.

Wolf = **זאב** = gaat uit om te verscheuren
= Midianiet, en dus zaad van Abraham.
(*Genesis 25:1; Richteren 7:25*)

= Lukos = metafoor voor een wrede, inhalig mens en verkrachter
= Leukos = Lukas = wit; stralend; briljant

In negatieve zin gaat het over Israël en het Joodse volk, dat het licht van het Woord van God ontvangen had. (*Romeinen 3:1 en 2*), maar

wat een wit gepleisterd graf werd en eigenlijk een verkrachter van het Woord van God.

Moordenaar van de Kudde Gods. (*Mattheüs 7:15*)

Het verstrooien van de schapen wordt dan ook de Joodse leidslieden toegerekend.

Jeremia 23:1-4:

Wee den herderen, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! spreekt de HEERE.

Daarom zegt de HEERE, de God Israëls, alzo van de herderen, die Mijn volk weiden: Gijlieden hebt Mijn schapen verstrooid, en hebt ze verdreven, en hebt ze niet bezocht; ziet, Ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de HEERE.

En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen.

En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE.

Want deze herderen, die Ik zal verwekken uit de heidenen, zullen geen wolven zijn, maar ze zijn dienstknechten van de grote en overste Herder der schapen.

Ezechiël 22:26 e.v.:

Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd.

Haar vorsten zijn in het midden van haar als wolven, die een roof roven, om bloed te vergieten, en om zielen te verderven; opdat zij gierigheid zouden plegen.

Haar profeten nu pleisteren hen met loze kalk; ziende ijdelheid en hun leugen voorzeggende, zeggende: Alzo zegt de Heere HEERE! en de HEERE heeft niet gesproken.

Het volk des lands pleegt enkel verdrukking, en bedrijft enkel roverij, ook onderdrukken zij den ellendige en nooddruftige, en den vreemdeling verdrukken zij zonder recht.

Mattheüs 7:15-17:

Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.

Mattheüs 10:16 e.v.:

Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.

Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.

En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mij-nentwil, hun en den heidenen tot getuigenis.

Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult.

Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.

:14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mij-nen gekend.

:14 Bij een huurling is er nauwelijks of geen betrokkenheid bij de kudde. Hij kent de schapen niet, want er is geen communicatie, namelijk geen gemeenschap.

Bij de Goede Herder echter, vindt er wel gemeenschap plaats.

De Herder laat Zich kennen en de schapen zouden Hem leren kennen.

Door onze gemeenschap met de HEERE Jezus Christus, leren wij Hem ook kennen

En dit is de zin van ons leven!

Filippenzen 3:10 e.v.:

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeen-schap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;

Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.

Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik

jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.

Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.

Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren.

Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.

Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

Paulus zegt:

Wij wandelen in de voetsporen van de HEERE Jezus Christus, de grote Herder der schapen en jullie volgen ons weer na, opdat jullie door de prediking des geloofs, als geliefde kinderen Gods, navolgers van Christus zouden zijn.

:15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.

:15 Dit **kennen** is niet slechts een heenwijzing naar Gods alwetendheid, maar wijst in bijzonderheid naar Gods Liefde, Zijn belangstelling en Zijn zorg voor Zijn schapen.

Zoals er een volmaakt kennen is, zo is er ook een volmaakte gemeenschap tussen God de Vader en de HEERE Jezus Christus.

En zo wil de HEERE dat dit ook zal zijn tussen Hem en ons.

Opdat er innige gemeenschap plaatsvindt en er een intense liefdesband ontstaat.

Daarom stelt de Goede Herder, als de Opgestane en door God gestelde HEERE en Christus, Zijn Leven (dat is: de Kracht van Zijn opstandingsleven) ter beschikking, ten behoeve van Zijn schapen.

En nogmaals:

Hier wordt niet gesproken over het sterven en over de dood van de HEERE Jezus Christus, want aan een dode Herder hebben Zijn schapen niets!

:16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde en één Herder.

:16 Deze stal = de twee stammen, het Joodse volk; het huis van Juda; de familie Juda

De schapen uit deze stal zijn dan de gelovigen uit het **Joodse** volk.

Andere stal = de tien stammen van Israël; het huis van Efraïm; de familie Efraïm

De schapen uit die andere stal zijn dus de gelovigen uit de tien stammen van Israël.

Deze schapen uit de twee stammen en de schapen uit de tien stammen, horen dan ook Mijn stem, omdat zij in Mij geloven en Ik zal ze vergaderen en toebrengen tot één kudde.

Efeze 2:8-22:

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;

Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.

Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,

Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;

En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende.

En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.

Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;
Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;
Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

De basis om door God de Vader tot overste Leidsman gesteld te kunnen worden over deze ene kudde, is het feit dat de HEERE Jezus Christus gehoorzaam is geweest aan Zijn Vader tot en met de dood des kruises en dat is dan ook de strekking van het volgende vers.

:17 Daarom heeft Mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelfde wederom neme.

:17 Het Werk van Zijn Vader stond voorop, al zou dit gaan ten koste van Zijn eigen Leven.

De HEERE Jezus legde Zijn Leven dan ook vrijwillig af, omdat Hij wist, en geloofde, dat Hij Zijn Leven uit de dood weder zou ontvangen.

Door Zijn Leven in gehoorzaamheid en in geloof af te leggen, werd God verheerlijkt.

Hij was volkomen onderworpen aan de wil van Zijn Vader.

De wil van Zijn Vader was namelijk ook Zijn wil.

Daarom heeft God de Vader Hem zo lief!

Zij hebben beiden één gemeenschappelijk doel.

Namelijk: rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing.

Deze dingen zouden **via het vlees** van de HEERE Jezus tot stand gebracht worden.

Dit geldt ook voor ons; wij die van **Zijn vlees en van Zijn been zijn**.

Mattheüs 16:25:

Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mij nentwil, die zal hetzelfde vinden.

Markus 8:35:

Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijntwil, en *om* des Evangelies *wil*, die zal hetzelfde behouden.

- :18** Niemand neemt hetzelfde van Mij, maar Ik leg het van Mijzelfen af; Ik heb macht hetzelfde af te leggen, en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

- :18** Men was dan ook hoogst verbaasd dat de HEERE Jezus al gestorven was. Deze verbazing werd nog groter toen de HEERE uit de dood opstond. Dit gebod, namelijk deze **onderwijzing** heb Ik van de Vader ontvangen. Dit stond namelijk op verborgen wijze, in het Oude Testament beschreven. Dit stond namelijk op een illustratieve wijze in het Oude Testament beschreven.

Denk niet, dat de HEERE Zich niet aan Zijn lijden had kunnen onttrekken.

Op elk moment van Zijn lijdensweg (en zelfs op het moment toen men Hem uitdaagde om van het kruis af te komen) was Hij daartoe is staat geweest.

De HEERE was niet het hulpeloze slachtoffer van Zijn vijanden, maar **vrijwillig** gaf Hij Zichzelf over. (*Johannes 18:6*)

Ook de nagelen hielden Hem niet vast aan het kruis, **maar Zijn trouw aan Zijn Vader.**

Hij was trouw aan God en Zijn Woord!

- :19** Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.

- :19** Tweedracht = schizo = scheuring
Johannes 7:43: om Zijn wil
Johannes 9:16: om Zijn tekenen
Johannes 10:19: om Zijn Woord

- :20** En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig, wat hoort gij Hem?
- :20** Waarom luister (= akouo) je naar Hem, Hij heeft een demon en daarom raast Hij.
- :21** Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan ook de duivel der blinden ogen openen?
- :21** Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden van een demon!
Sinds wanneer kan een demon de ogen van een blinde openen?
De ogen van blinden openen is alleen voorbehouden aan de Messias!
- :22** En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.
- :22** Vernieuwing = een feest ter inwijding van de tempel in Jeruzalem.
Maar het was winter = stormwinden
= valse geestelijke leringen hebben de overhand
= tegenwind; grote kloof/breuk/onderbreking
- Dat "het winter was" geeft aan, dat er in verband met Jeruzalem geen inwijding van de tempel zou plaatsvinden.
De zomer is een type van het geopenbaarde Koninkrijk.
Het tegengestelde zou plaatsvinden, want het was namelijk winter.
Ze zouden juist proberen om de "tempel Zijns Lichaams" af te breken.
- :23** En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.
- :23** De HEERE Jezus Christus is de Vredevorst; de Meerdere van koning Salomo!
- :24** De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.

- :24** Omringen = omsingelen
Hoelang houdt U ons nog in spanning?
Zijt Gij de Messias?
Zult Gij als de Vredevorst het Vrederijk oprichten?
- :25** Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.
- :25** Mijn werken die Ik in de Naam van Mijn Vader doe, die getuigen van Mij.
Die getuigen van Wie en vanwaar Ik ben!
- :26** Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.
- :26** Want schapen zouden de stem van de HEERE Jezus Christus horen en geloven.
- :27** Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
- :27** Mijn schapen geloven Mij op Mijn Woord.
Ik ken (= ginosko = op grond van gemeenschap) hen en Ik word door hen gekend;
Zij volgen Mij, want zij zijn Mijn discipelen.
- :28** En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
- :28** Zij ontvangen eeuwig Leven, op grond van hun geloof in Mij en Mijn Woord.
Niets zal ons nog kunnen scheiden van de Liefde Gods, in Christus Jezus de HEERE.
Niemand zal hen uit Mijn hand kunnen rukken.

:29 Want Mijn Vader, Die ze Mij gegeven heeft, is Meerder dan allen; En niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.

:29 *Johannes 17:9-12;*

En ging wederom in het rechthuis, en zeide tot Jezus: Van waar zijt Gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord.

Pilatus dan zeide tot Hem: Spreekt Gij tot mij niet? Weet Gij niet, dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten?

Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware; daarom die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde.

Van toen af zocht Pilatus Hem los te laten; maar de Joden riepen, zeggende: Indien gij Dezen loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet; een iegelijk, die zichzelf koning maakt, wederspreekt den keizer.

Johannes 17:22-24:

Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.

De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel gewezen.

Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan.

:30 Ik en de Vader zijn één.

:30 Ik en de Vader zijn eenswillend, en eensdenkend, en eenswerkend.

Alleen in de relatie Vader-Zoon is de positie ten opzichte van elkaar verschillend

Want de Vader is de erflater; de gever; de oorsprong aller dingen; en de Zoon is de erfgenaam; de ontvanger van alles wat de Vader Hem te geven heeft.

De Zoon heeft dus een onderdanige en onderworpen positie aan God de Vader.

De Zoon is gehoorzaam en dienstbaar aan God de Vader.

God de Vader geeft alle zegeningen aan de Zoon, Die wij kennen als onze HEERE Jezus Christus.

De HEERE Jezus Christus dient God de Vader, en wij dienen de HEERE Jezus Christus.

God de Vader geeft al Zijn zegeningen aan de HEERE Jezus Christus.

De HEERE Jezus Christus geeft Zijn zegeningen ook aan ons, die Zijn Lichaam zijn.

In de Schepping is het ook zo, dat:

het hoofd ontvangt de dingen van buitenaf...

het hoofd geeft deze dingen vervolgens door aan het Lichaam...

God de Vader heeft alle heerlijkheid gegeven aan de HEERE Jezus Christus...

De HEERE Jezus Christus geeft Zijn Heerlijkheid ook aan ons...

Alles wat wij van God de Vader ontvangen, komt tot ons via de HEERE Jezus Christus.

Bijvoorbeeld: dat God onze Vader is, komt omdat wij in, en van Christus Jezus zijn.

- :31** De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.
- :31** De Joden willen de HEERE Jezus stenigen, omdat Hij zegt dat Hij en de Vader één zijn.
- :32** Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke werken getoond van Mijn Vader; om welk werk van die, stenigt gij Mij?
- :32** Alleen al uit de werken van de HEERE Jezus Christus, zouden zij hebben moeten erkennen, dat de HEERE Jezus op zijn minst een profeet en afgezant van God is.
- :33** De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over Godslastering, omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.

:33 Ze hadden veel kritiek op de werken die de HEERE Jezus deed, ook op de Sabbat.

Nu denken ze eindelijk nòg een goede reden gevonden te hebben om de HEERE te stenigen.

Johannes 8:59: voordat Abraham er was, ben Ik...

Johannes 10:30: Ik en de Vader zijn één...

Johannes 10:33: omdat de mens Jezus zegt, dat Hij God is...

:34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?

:34 De HEERE Jezus zegt, dat er helemaal geen sprake is van godslastering, omdat God in Zijn Woord gezegd heeft:

Psalm 82:1:

Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden.

Psalm 82:6-8:

Ik heb wel gezegd:

Gij zijt goden; en gij zijt allen zonen (= erfgenamen) des Allerhoogsten; Nochtans zult gij sterven als één mens (= Adam); en als één van de vorsten zult gij vallen.

Sta op, o God! Oordeel het Aardrijk, want Gij bezit alle natiën.

Door in Johannes 10 te verwijzen naar Psalm 82 zegt de HEERE Jezus: het oordeel begint eerst bij het Huis Gods.

Het eerste Huis Gods is dan ook de HEERE Jezus Christus, want Hij is Gods tempel.

Het volgende Huis Gods is de gemeente nú. (*1 Petrus 4:17; Hebreëen 10:21*)

Het volgende Huis Gods zal het volk Israël zijn.

Uiteindelijk zal het oordeel over het gehele Huis der Schepping plaatsvinden.

Maar nogmaals, het oordeel begint eerst bij de HEERE Jezus Christus Zelf, en vervolgens over allen die van Christus zijn.

Daarom wordt tot Hem gezegd: **Sta op, o God.**

Pas na de weg van dood en opstanding is Hij Gods Zoon en heeft Hij onverderfelijkeid aan het licht gebracht .

De HEERE Jezus Christus, Die Mens werd, is opnieuw de Levende God.
Als **God zijnde** zal Hij de aarde en alle natiën rechtvaardiglijk oordelen.
En niet alleen de HEERE Jezus Christus, maar ook allen die **goden**
genaamd zijn.
Namelijk Zijn lichaam, de gemeente.

:34 Dus deze **goden** uit Psam 82 zijn **goden**, omdat zij uit God geboren zijn en omdat zij deel uitmaken van het Lichaam van Christus, **Die God is.**

De eerste Zoon van God is de HEERE Jezus Christus op grond van Zijn opstanding.

Hij is de enige, ware, levende God!

De HEERE Jezus Christus bestaat uit een meervoud, namelijk uit Hoofd en Lichaam.

De leden van Zijn Lichaam zijn, en zullen, **goden** genoemd worden, omdat ook zij geroepen zijn om gesteld te worden tot zonen van God, op grond van hun geloof in de opgestane en verheerlijkte Christus.

Want als ons de Zoon van God, namelijk Christus Die ons Hoofd is, **God is**, dan zal Zijn Lichaam ook **God** genaamd worden.

Vervolgens zegt de HEERE Jezus Christus, dat Hij in tegenwoordigheid van deze **goden**, en in het midden van deze **goden**, Zijn God en Vader (Die nu ook onze God en Vader is) zal psalmzingen.

Hebreeën 2:

Ook hier wordt gezegd dat de HEERE Jezus Christus in tegenwoordigheid van Zijn broederen (= wij die ook uit God geboren zijn), Gode zal psalmzingen.

Alleen worden wij hier geen goden genoemd, hoewel het om dezelfde categorie gaat.

Hebreeën 2:11-13:

Want en Hij, Die heiligt, en zij die geheilgd worden, zijn allen uit één, namelijk uit God. Om welke oorzaak, Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.

Zeggende: Ik zal Uw Naam Mijn broederen verkondigen.

In het midden der Gemeente (= broederen; goden) zal Ik U lofzingen.

En wederom: Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen.
En wederom: Zie daar, **Ik en de zonen**, die Mij God gegeven heeft.

Psalm 22:23:

Zo zal ik Uw Naam, Mijn broederen vertellen.
In het midden der gemeente zal ik U prijzen.

Psalm 119:45 en 46:

En Ik zal wandelen in de ruimte, omdat Ik Uw bevelen (= Uw recht) gezocht heb.
Ook zal Ik voor koningen (die Mijn broederen zijn) spreken van Uw getuigenissen;

Hebreeën 2:11:

Namelijk Ik zal Mij (voor Mijn broederen die ook uit God zijn) niet schamen.

Psalm 119:46; Psalm 138:4:

Hier worden wij koningen genoemd!

Psalm 82:1 en 6; Psalm 138:1; Johannes 10:34:

Hier wordt de Mens Christus Jezus God genoemd.
En wij, die van nature mensen zijn, maar op grond van wedergeboorte uit God geboren zijn en deel uitmaken van het Lichaam van Christus, worden ook goden genoemd.

Jesaja 62:5:

Christus en de gemeente is de Jongeling, de Bruidegom en God van Israël.

Hebreeën 2:11 en 13:

Hier worden wij zonen (= erfgenamen) Gods genoemd.

Hebreeën 2:12; Romeinen 8:17; Romeinen 8:29:

Wij worden Zijn broederen genoemd.
Wij worden genoemd erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus.
Wij worden de gemeente, het Lichaam van Christus genoemd.

Psalm 82:6; Hebreënbrief; 1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6:

Wij worden koningen en priesters van de **allerhoogste** God (= Melchizedek) genoemd.

Efeze 1:23; Kolossenzen 3:11:

Christus, en wij die Zijn Lichaam zijn, zijn elkaars vervulling.

Christus is Degene Die alles in allen vervult.

Christus (Die God is) is alles en in allen (= de gemeente, het Lichaam van Christus).

Psalm 18:50; Deuteronomium 32:43:

Ik zal Uw Naam psalmzingen samen met de heidenen (= gemeente, Lichaam van Christus).

En om nog even terug te gaan naar Psalm 82:6:

De Allerhoogste =  = Elyon

In de Bijbel wordt deze uitdrukking voor de eerste keer gebruikt in verband met Melchizedek.

De eerste keer is meestal de meest belangrijke en meest veelzeggende.

Genesis 14:18:

En Melchizedek, Koning (van) Salem (Shalom), bracht voort brood en wijn.

En Hij is Priester des Allerhoogsten Gods (Jehovah Elyon).

En Hij zegende Abraham, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste Die hemelen en aarde bezit.

Psalm 82:6

Ik heb wel gezegd: Gij zijt **goden**, namelijk gij zijt allen **zonen des Allerhoogsten**

Namelijk erfgenamen van Melchizedek.

Psalm 138:1:

Ik zal U loven met Mijn gehele hart;

In de tegenwoordigheid der **goden**, zal Ik U psalmzingen.

Psalm 138:4:

Alle **koningen** der aarde zullen U, o HEERE loven, omdat zij gehoord en geloofd zullen hebben de redenen Mijnsmonds.

Deze goden, deze zonen, deze koningen, deze broederen, deze erfgenamen van God, en mede-erfgenamen met Christus, worden dus in verband gebracht met Melchizedek, de Hogepriester van de Allerhoogste God.

Namelijk met Christus: Die de Koning der Gerechtigheid is

Die de allerhoogste God is

Die de Vredevorst is

Die Hogepriester is van het Nieuwe Verbond der Genade, naar de Ordening van Melchizedek

En allen die nu deel hebben aan de Levende God, namelijk aan Christus, Die Hogepriester en Koning is, die worden dan ook broederen, goden, zonen, priesters en koningen genoemd.

:35 Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het Woord Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden;

:36 Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

:35 Het Woord van God zegt dat er mensen zullen zijn die goden genaamd zullen worden.

Aangezien de Schrift niet gebroken kan worden en in zichzelf niet verdeeld is, waarom zeggen jullie dan tot Mij dat Ik God laster, omdat Ik zeg dat Ik Gods Zoon ben?

Ik Ben door God de Vader naar deze wereld gezonden, als Zijn dienst-knecht;

Ik Ben door de Vader geheiligd, om de wil van God de Vader te volbrengen;

Ik Ben gezonden om bepaalde dienstwerken ten behoeve van God de Vader te verrichten;

En nadat Ik in getrouwheid en in gehoorzaamheid aan God de Vader en Zijn Woord, al deze werken volbracht heb en God de Vader Zich ten volle in Mij heeft kunnen bouwen, zal Hij aan Mij (maar zal ook aan allen die Mij en Mijn Woord gehoorzaam zijn) de belofte van aanstelling tot Zoon van God (en tot zonen van God) vervullen.

Psalm 82 en Psalm 138:

Deze Psalmen zijn dus van toepassing op Mij en Mijn broederen.

Deze Psalmen zijn van toepassing op Christus en de gemeente, die Zijn Lichaam is.

- :37** Indien Ik niet doe de werken Mijns Vaders, zo geloof Mij niet;
- :37** Als Ik de werken van Mijn Vader (die de Vader door Mij heeft kunnen en mogen doen) niet gedaan zou hebben, dan hadden jullie het volste recht gehad om Mijn Woord niet te geloven.
- :38** Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem.
- :38** Maar als Ik de werken van Mijn Vader wèl doe (hoewel jullie Mij niet geloven) geloof dan, dat de werken die Ik doe uit God moeten zijn. Dan zullen jullie geloven en erkennen dat God de Vader in Mij is en Ik in Hem.

Johannes 3:2:

Nicodemus kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt Leraar, van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.

Johannes 7:31:

En velen uit de schare geloofden in Hem, en zeiden: wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal Hij ook meer tekenen doen dan die, welke Deze gedaan heeft?

- :38** Opdat gij moogt bekennen (= ginosko) en geloven (= pisteuo), dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem.

1 Korinthe 1:22:

Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;

1 Korinthe 14:21 en 22:

In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door

andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere.

Zo dan, de *vreemde* talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven.

Uit de werken die Ik doe zouden jullie hebben moeten weten en zouden jullie hebben moeten geloven dat het de werken zijn die God de Vader, via Mij, aan jullie openbaart.

Mattheüs 13:13-15:

Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan.

En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.

Want het hart dezès volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze.

Johannes 12:37-42:

En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, *nochtans* geloofden zij in Hem niet;

Opdat het woord van Jesaja, den profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd, en wien is de arm des Heeren geopenbaard?

Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart *niet* verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.

Dit zeide Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag, en van Hem sprak.

Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in Hem; maar om der Farizeeën wil beleden zij het niet; opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden.

:39 Zij zochten dan wederom Hem te grijpen, en Hij ontging uit hun hand.

- :39** Letterlijk was het de gestelde tijd nog niet voor Zijn gevangenneming, veroordeling, kruisiging en dood.
 Typologisch wijst dit naar onze bedeling, waarin de HEERE Jezus Christus Zich nog steeds verborgen houdt voor het Joodse volk.
 Zij zullen pas de hand van God (= Gods instrument van handelen in deze wereld) weer zijn, na wedergeboorte;
 Nadat ook zij de Jordaan (= de weg van dood en opstanding) zijn doorgegaan.
 Maar dit is pas na de opname van de gemeente en na de 70e jaarweek van Daniël.
- :40** En Hij ging wederom over de Jordaan, tot de plaats, waar Johannes eerst doopte; en Hij bleef aldaar.
- :40** Johannes de Doper zei:
 Als men zich niet bekeert en zich niet laat dopen, namelijk als men de weg van dood en opstanding niet wil gaan, zal men het Koninkrijk der hemelen niet ingaan.
- Johannes 1:28:*
 Johannes de Doper doopte bij Bethabara, in de woestijn van Judea:
 Bethabara = huis van overgang
 = huis van overgave
 = huis van de overzijde
 = verticaal gezien: het Koninkrijk der hemelen ingaan
 = huis der keuze
- :41** En velen kwamen tot Hem, en zeiden:
 Johannes deed wel geen teken; maar alles, wat Johannes van Dezen zeide, was waar.
- :42** En velen geloofden aldaar in Hem.
- :41** Velen kwamen in geloof tot overgave aan de HEERE Jezus Christus.
 Zij maakten een keuze voor de HEERE Jezus Christus.
 Zij wilden naar de overzijde, via de weg van dood en opstanding.
 Zij wilden met Christus buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.

Johannes 20:29:

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig *zijn zij*, die niet zullen gezien hebben, en *nochtans* zullen geloofd hebben.

Amen.

Weten = zien = oida = doorzien; doorzicht; inzicht; kennis
= kennen, dat berust op onmiddellijke aanschouwing

Kennen = ginosko (of yada) = bekennen

= gemeenschap via persoonlijke omgang

Heeft niet, zoals bij de westerse mens, de betekenis van een zakelijke, intellectuele kennis of wetenschap, maar heeft de betekenis van iemand persoonlijk, en proefondervindelijk leren kennen door persoonlijke omgang.

= dus een kennen met het hart en is daarom vaak een liefhebbend kennen

= kennen; bekennen; in gemeenschap leven met innig deelhebben aan

Voor de Westerling is kennis objectief, zakelijk, en intellectueel van aard. Maar in de Bijbel is kennis subjectief en proefondervindelijk van aard. Het bijbelse kennen betreft niet alleen het hoofd, maar ook het hart.

Kennen bevat ook **erkennen**.

Het kennen van God, betekent ook het erkennen van God.

Zoals de HEERE Jezus Christus de plaats geven, danwel toekennen, die Hem toekomt.

Iemand die God kent (= ginosko), is niet iemand die in theoretische zin veel over God weet, maar is iemand die concreet en dus door dagelijkse omgang met Hem, God kent.

In dit kennen wordt verondersteld dat dit een persoonlijke relatie is en dat het **toenemen in kennis** dan ook praktische gevolgen heeft.

Dat liefde, gehoorzaamheid en toewijding daardoor zullen toenemen.

Zo iemand is dan ook Godvrezend.

Want de vreze des HEEREN is immers het begin der Kennis Gods?

(Spreuken 1:7)

- 23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.
- 24 De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.
- 25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.
- 26 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.
- 27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
- 28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
- 29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
- 30 Ik en de Vader zijn een.
- 31 De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.
- 32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke werken getoond van Mijn Vader; om welk werk van die stenigt gij Mij?
- 33 De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.
- 34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?
- 35 Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden;
- 36 Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
- 37 Indien Ik niet doe de werken Mijns Vaders, zo gelooft Mij niet;
- 38 Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem.
- 39 Zij zochten dan wederom Hem te grijpen, en Hij ontging uit hun hand.
- 40 En Hij ging wederom over de Jordaan, tot de plaats, waar Johannes eerst doopte; en Hij bleef aldaar.
- 41 En velen kwamen tot Hem, en zeiden: Johannes deed wel geen teken; maar alles, wat Johannes van Dezen zeide, was waar.
- 42 En velen geloofden aldaar in Hem.