

Psalm 91

*Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten
in de schaduw des Almachtigen.*

Psalm 91 : 1

Ad Leeuwenhage

- 1 *Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.*
- 2 *Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouwt!*
- 3 *Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangens, van de zeer verderfelijke pestilentie.*
- 4 *Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.*
- 5 *Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijn, die des daags vliegt;*
- 6 *Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.*
- 7 *Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.*
- 8 *Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.*
- 9 *Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;*
- 10 *U zal geen kwaad wedervaaren, en geen plage zal uw tent naderen.*
- 11 *Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.*
- 12 *Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.*
- 13 *Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.*
- 14 *Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.*
- 15 *Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.*
- 16 *Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.*

Psalm 91

Psalm 90 en Psalm 91 horen eigenlijk bij elkaar.

Beide psalmen worden aan Mozes toegeschreven. (Zie Psalm 90.)

Voorzover Psalm 91 historisch op het volk Israël van toepassing is, is dit alleen het geval met het gelovig overblijfsel uit Israël, namelijk: Jozua en Kaleb.

Want zij: werden niet alleen verlost uit Egypte, tegelijk met geheel Israël...

maar: op grond van geloof, stierven zij niet in de woestijn...

maar: zijn ze de Jordaan doorgetrokken...

en: zijn ze het beloofde land ingegaan

en: hebben daar wèl een erfdeel ontvangen.

1 Korinthe 10:6-12:

En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkewijs als zij (volk Israël) lust gehad hebben.

En wordt geen afgodendienaars, gelijkewijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden om te spelen.

En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag, 23000.

En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield.

En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van de verderver.

En deze dingen alle, zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op welke de einden der eeuwen gekomen zijn.

Kolossenzen 2:16; Hebreëen 8:1; 10:1:

Dus dat wat Israël in de woestijn is overkomen, is tot lering aan ons, en is geschreven ons tot voorbeeld.

Maar als wij het voorbeeld van Jozua en Kaleb navolgen, dan is daar de troost, die zo hard nodig is bij onze tocht door de woestijn, op weg naar onze beloofde erfenis.

Psalm 91

:1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

:1 Gezeten = wonen; (ver)blijven
SUILplaats = satar = verborgen; verborgenheid (Esther)
= spreekt over het verborgen Koninkrijk van Christus
Allerhoogste = elyon
In de schaduw = betzal
(overschaduwd door God = Bezaliël, Exodus 31)
Almachtige = shadai

Jehovah is Herder	= Jehovah Ra-ah = יהוה רעה	<i>Psalm 23:1</i>
Jehovah zal voorzien	= Jehovah Jireh = יהוה יראה	<i>Genesis 22:14</i>
Jehovah is vrede	= Jehovah Shalom = יהוה שלום	<i>Richteren 6:24</i>
Jehovah is Heelmeester	= Jehovah Rapha = יהוה רפא	<i>Exodus 15:26</i>
Jehovah is Gerechtigheid	= Jehovah Tzidqenu = יהוה צדקנו	<i>Jeremia 33:16</i>
Jehovah is Allerhoogste	= Jehovah Elyon = יהוה עליון	<i>Psalm 7:17</i>
Jehovah Almachtige God	= Jehovah El Shadai = יהוה אל שדי	<i>Genesis 35:11</i>
Jehovah Alomtegenwoordig	= Jehovah Shammah = יהוה שמה	<i>Ezechiël 48:35</i>
Jehovah Mijn Banier	= Jehovah Nisi = יהוה נס	<i>Exodus 17:15</i>
Jehovah der Heirscharen	= Jehovah Tzebaoth = יהוה צבאות	<i>1 Samuël 1:3</i>
Jehovah de Heilige	= Jehovah Qodesh = יהוה קדש	<i>Leviticus 20:8</i>

:1 Het is deze verborgen schuilplaats, waar men bescherming vindt en bewaard en overschaduwd wordt. Waar men bescherming ontvangt van de **allerhoogste** God; de **almachtige** God.

Wie deel heeft aan het verborgen Koninkrijk van Christus wordt uiteraard door Hem overschaduwd.

Schaduw:

Letterlijk gaf de wolkkolom schaduw tijdens de hitte van de dag.

Het volk Israël ontving dan ook schaduw van de wolkkolom tegen de hitte van de zon, tijdens hun reis door de woestijn, levend onder het Oude Verbond der wet.

De wolkkolom is een type van het leven onder het Nieuwe Verbond der genade.

Het overschaduwd worden door de wolkkolom is de uitbeelding van het overschaduwd worden door de Heilige Geest.

Lukas 1:35:

De Heilige Geest zal over u komen; de Kracht van de **allerhoogste** zal u overschaduwten.

Wolkkolom en vuurkolom zijn typen van de werkzame Kracht en leiding van de Heilige Geest. Typen van het actieve leven van de verborgen Christus.

:1 Wie in de schuilplaats gezeten is...

Wie in de verborgen plaats van de Allerhoogste is gezeten...

Deze verborgen plaats heeft te maken met de bedeling waarin wij nu leven, de 5e bedeling, de Bedeling der Genade Gods; de Bedeling der Verborgenschap.

Het is de periode van de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen.

Ook deze psalm is in de éérste plaats van toepassing op de HEERE Jezus Zelf. Hij zocht vaak de verborgenheid op, om alleen met Zijn hemelse Vader te kunnen zijn.

Ook de HEERE Jezus werd door de Heilige Geest geleid naar de woestijn. Geen 40 jaar, maar 40 dagen, en ook Hij werd, net als het volk Israël, verzocht in de woestijn.

Mattheüs 4:1-6 e.v.:

De HEERE Jezus weet, dat ook Psalm 91 over Hem spreekt.

(Zoals in *Psalm 91:10-12*)

Vervolgens is deze psalm ook van toepassing op ons, gelovigen in Chris-

tus. Ook wij worden door de Geest uitgeleid naar de woestijn, om met Christus smaadheid te dragen. Ook wij worden verzocht, om terug te keren naar Egypte.

Na de opname van de gemeente is deze psalm ook van toepassing op het volk Israëel, wat straks verzameld zal worden in de woestijn (in Petra). Dan zal zij door de Geest van Christus, namelijk door Christus Zelf, geleid worden naar het beloofde land.

Want ook de 6e bedeling maakt deel uit van de verborgenheden van het Koninkrijk.

In de eerste plaats is deze psalm dus van toepassing op de HEERE Jezus Christus Zelf en is via Hem van toepassing op het **gelovig overblijfsel** uit Israëel. Zowel in de 5e bedeling, als in de 6e bedeling.

Romeinen 8:29; Efeze1:3; Hebreëen 2:12,17; Openbaring12:10:

De positie, erfenis en zegeningen van de HEERE Jezus Christus, worden in de eerste plaats van toepassing gebracht op ons, die Zijn broederen zijn. Omdat wij met Christus eerstelingen geworden zijn van de Nieuwe Schepping, zouden wij ons voorbeeld, namelijk de HEERE Jezus Christus, navolgen.

Wat is het voorbeeld dat de HEERE Jezus Christus ons heeft nagelaten? **Een levenswandel uit geloof** en in onderwerping aan God en Zijn Woord!

Wij bevinden ons vandaag aan de dag **niet letterlijk** in de woestijn. Maar wel **in overdrachtelijke** zin.

Onder leiding van de Geest, danwel onder leiding van de ware Jozua (= Jezus), zijn wij onderweg naar ons beloofde aand.

Weliswaar in omstandigheden van verzoeking en gevaar, zoals beschreven in de Psalm 90, maar aan de andere kant zijn wij in dezelfde plaats waar onze Koning en Hogepriester Zich verborgen heeft, namelijk in de hemel, danwel in het binnenst heiligdom.

Wij hebben Zijn Leven ontvangen!

Aan ons zijn gedaan de betere beloften van het Nieuwe Verbond.

Wij worden steeds meer onttrokken aan de macht van de overste dezer wereld, want wij zijn geplaatst in het Koninkrijk van Gods Geliefde Zoon, in ons hemels vaderland; het Jeruzalem dat boven is.

Hoewel wij lichamelijk nog op aarde zijn, zijn wij reeds met Christus

gezet in de hemel, en hebben wij de vrijmoedigheid om te naderen tot de genadetroon, waarop de HEERE gezeten is als onze Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek.

Daarom staat er in de Schrift:

Kolossenzen 3:1-4:

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.

Bedenkt de dingen die boven zijn, en niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Wanneer Christus zal geopenbaard zijn Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

:1 Dus wie in de verborgenheid van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.

Wie deel heeft aan de Allerhoogste, danwel aan de Almachtige, heeft dus eeuwig leven.

Wij hebben op grond van geloof en uit de rijkdom van Gods genade, het eeuwige leven ontvangen, want dit leven is in de Zoon.

Hoewel wij nog in het vlees zijn en er nog zoveel gevaren op ons af zullen komen, want eeuwig leven kun je nooit meer verliezen.

Romeinen 8:31:

Want zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 8:37:

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons liefgehad heeft.

Natuurlijk zal ons in de woestijn, op weg naar het beloofde land, het één en ander overkomen. Het is echt geen lolletje in de woestijn.

Maar **wij hebben de belofte ontvangen**.

Daarom zouden wij opzien naar onze overste Leidsman, Die de Voleinder is van ons geloof en wij zouden Zijn voorbeeld dan ook in geloof nawandelen.

:1 Daarom is deze tekst juist op ons van toepassing.

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

En wanneer Christus zal geopenbaard zijn Die ons leven is, dan zullen ook wij, met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

(Kolossenzen 3:4)

Onze toekomstverwachting is bepalend voor onze gedachten en voor ons leven hier. In angst en verdriet, schuilen wij in de HEERE en weten wij ons in Hem geborgen. In deze verborgen plaats worden wij bewaard door de Almachtige en Allerhoogste.

De HEERE Jezus Christus en een ieder die zich in de positie van Christus bevindt, zal dan zeggen:

:2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn toevlucht en mijn burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!

:2 Toevlucht = mechaseh = schuilplaats; betrouwbaar; hoopvol
(Psalm 91:9)

Toevlucht = mavan = verblijfplaats; woning *(Psalm 90:1)*

Burg = matzdah = sterkte; vesting; snaar; strik; net; jachtgaren

Ook wij zouden ons vertrouwen stellen op de HEERE God, want daaruit blijkt dat wij liefde hebben voor de waarheid.

Wij geloven Hem, Die wij kennen als de Weg, de Waarheid en het Leven.

(Johannes 14:6)

Het was de HEERE Jezus Zelf, Die Zijn vertrouwen stelde op het Woord Zijns Vaders.

Hij leefde daar ook uit.

Als wij een illustratie willen zien van hoe het leven van een gelovige eruit ziet, een gelovige aan wie beloften gedaan zijn waarin hij gelooft, waarop hij vertrouwt, dan vinden wij zo'n illustratie in de eerste plaats in het leven van de HEERE Jezus Zelf.

Wat er ook gebeurde in Zijn leven..., welke droefheid de HEERE ook te verwerken had..., hoe en waar de lijdensweg van de HEERE Jezus ook zou eindigen..., alleen het Woord van God was (en is nog steeds) Zijn Leven! Hij leefde daaruit en dat staat dan ook in de volgende verzen.

Psalm 91:2:

Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn toevlucht en Mijn burg. Mijn God, op Welken Ik vertrouw.

Johannes 6:68:

En Simon Petrus zei: **HEERE, tot Wien zullen wij heengaan;
Gij hebt de Woorden des Eeuwigen Levens.**

- :3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.
- :3 Redden = bevrijden; vrijmaken.
Als de waarheid ons niet zou vrijmaken, dan zouden wij verstrikt raken en blijven, in de verderfelijke woorden van Gods tegenstander(s).

Strik = pach/pech = valstrik; snaar

= voor degenen die aardse rijkdom najagen (*1 Timotheüs 6:9*)

= verkeerde maaltijd (= leven der wet) op de tafel (*Romeinen 11:9*)

Hoewel het woorden zijn die dicht bij de waarheid liggen, is het toch leugen.

= satan, uitgebeeld als vogelvangster (*1 Timotheüs 3:7; 2 Timotheüs 2:26*)

Psalm 124:7-8:

Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Jeremia 5:26:

Want onder Mijn volk worden goddelozen gevonden; een ieder van hen loert, gelijk zich de vogelvangers schikken; zij zetten een verderfelijken strik zij vangen de mensen.

Vogelvangers = listige handelingen van boosheden in het vlees
in bijzonderheid die van geestelijke boosheden in de lucht
= goddelozen

Verderfelijke pestilentie = goddeloos woord; verziekt woord

Verderfelijk = rampzalig; verziekt

Pestilentie = dèbèr = pest; woord

= dodelijke ziekte, die uitbreekt bij een hongersnood

= verziekt, vals en dus dodelijk Woord (zoals: wet)

valse leer; valse broederen; valse overleggingen;

valse getuigen

Als we de hier genoemde pestilentie toch willen zien als een letterlijk ziekte, dan staat hier niet dat gelovigen geen ziektes meer krijgen. Maar hier staat wel, dat, hoewel een gelovige aan een bepaalde ziekte sterft, hij toch zal worden opgewekt, omdat een gelovige eeuwig leven heeft.

Want de HEERE zal Hem met langheid der dagen verzadigen, en hem Zijn Heil doen zien. (:16)

Burg = matzdah = sterkte; vesting; snaar; strik; net; jachtgaren (:2)

Strik = pach/pech = valstrik; snaar (:3)

Gods strik staat tegenover de strik van de vogelvanger!

:4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas, en beukelaar.

:4 Vleugel = bedekken, bescherming (hier van Godswege)

= *Mattheüs 23:37*:

Jeruzalem, Jeruzalem, gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gekomen zijn. Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen gelijk een hen haar kiekens bijeen vergadert onder de vleugelen; en gijlieden hebt niet gewild.

Vleugel = kan ook die van de duivel zijn

Daniël 9:27; 11:31; 12:11; Mattheüs 24:15; Openbaring 13:5 e.v.
gruwelijke vleugel; vleugel der verwoesting = afgoderij

Rondas = omgang, schild

Beukelaar = schild

Genesis 15:1:

Vrees niet, Abram! Ik ben uw Schild, uw Loon zeer groot.

Psalm 18:36:

Ook hebt Gij mij het Schild Uws Heils gegeven, en Uw Rechterhand heeft Mij ondersteund, en Uw zachtmoedigheid heeft Mij groot gemaakt.

Efeze 6:11 e.v.:

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij **kunt staan** tegen de listige omleidingen des duivels.

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de hemelen. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat kunt **wederstaan** in den boze dag, en alles verricht hebbende, **staande blijven**.

Staat dan uw lenden hebbende met de Waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der Gerechtigheid;

En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het Evangelie des Vredes;

Bovenal aangenomen hebbende het Schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Wij kunnen dus **staan** omdat wij deze Geestelijke Wapenuitrusting aangedaan hebben.

Wij kunnen dan **standhouden**, wanneer wij geestelijk aangevallen worden.

Wij kunnen **staande blijven**, nadat wij deze aanvallen gepareerd hebben met het Woord van God.

Gods Woord, het Woord der Waarheid, doet ons **staan, standhouden, en staande blijven**.

Het Woord der Waarheid maakt ons vrij van omstanders en omstandigheden.

Johannes 8:32:

Want als wij de HEERE Jezus willen volgen, en waarlijk Zijn discipelen willen zijn, dan zullen wij de waarheid verstaan, en de waarheid zal ons vrij maken.

Heel de wereld en de natuurlijke mens, liggen in de ban van de leugen. Dat is de macht waaronder men leeft.

Gevangen gehouden of opgejaagd worden en in slavernij zijn.

Men wandelt in duisternis en is in de macht van de duisternis.

De enige manier om fundamenteel vrij te worden is door met de HEERE Jezus Christus, de weg van dood en opstanding te gaan.

De enige manier om in de praktijk vrij te worden van de slavernij van deze oude schepping, is door kennis van, en door gemeenschap in het Woord der Waarheid.

Efeze1:13:

Het Evangelie heet niet voor niets het Woord der Waarheid, en is het Evangelie uwer zaligheid.

Door het Woord der Waarheid worden wij verlost en worden wij zalig.

Romeinen 1:16:

Het Woord der Waarheid, het Evangelie uwer zaligheid, is Kracht Gods tot zaligheid, voor een ieder die gelooft.

Johannes 14:6:

Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven; Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.

2 Korinthe 13:8:

Want wij vermogen niets tégen de Waarheid, maar vóór de Waarheid. Als wij de Waarheid liefhebben, kennen en geloven en daarin wandelen, heeft niemand het vermogen om daar iets tegen te doen.

“Waarheid en wandelen” vind je in de Bijbel veelal in één adem genoemd. In de levenswandel van de HEERE Jezus Christus heeft dit vorm en uitdrukking gekregen.

Zijn schild tegen het ongeloof en tegen de verharding van het Joodse volk, tegen de listige omleidingen van de duivel, was het Woord der Waarheid.

Hij wandelde in overeenstemming met die Waarheid.

Hij geloofde alléén, en stelde alléén, Zijn vertrouwen in het Woord der Waarheid.

Wij zouden Zijn voorbeeld navolgen, want dat maakt ons tot ware gelovigen, die liefde hebben voor Christus en **Zijn Woord der Waarheid**.

- :5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl die des daags vliegt.
- :5 Wij zijn niet bang voor de nacht, omdat wij wandelen in het licht.

Als het Woord der Waarheid ons schild is, dan worden we niet verschrikt voor pijlen.

Namelijk voor boze, geestelijke leringen.

Deze pijlen komen uit de duisternis, uit een duistere en godevijandige wereld.

Efeze 6:16:

Want wij hebben aangedaan het Schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

:6 Vrees niet voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt, en vrees niet voor het verderf dat op den middag verwoest.

:6 Een herhaling van vers 5.

Verderving en verwoesting is er, zowel overdag, als in de nacht.

De wereld ligt 24 uur per dag in de duisternis.

Pestilentie = dèbèr = woord wat dodelijk is (zoals leringen der wet).

:7 Aan uw zijden zullen er 1000 vallen, en 10.000 aan uw rechterzijde; Tot u zal het niet genaken.

:7 Hoewel er misschien 1000 aan uw linkerzijde nedervallen...

Misschien zullen er zelfs 10.000 aan uw rechterzijde, aan de zijde van het Woord der Waarheid, vallen, maar tot u zullen deze pijlen niet geraken, want u draagt en hanteert het schild des geloofs.

De getallen 1000 en 10.000 wijzen eigenlijk naar gelovigen.

Gelovigen met de aardse bestemming (= links) en met de hemelse bestemming (rechts).

Hoeveel het er echter ook zullen zijn:

die door ongeloof, ten prooi vallen aan de leugen...

die tot prooi zullen zijn van een verderfelijk woord...

die in de praktijk weer in de macht zullen komen van hetgeen van satan is...

toch zal tot u, **die in de Waarheid blijft**, dit niet genaken (= naderen).

- :7 1000 = aleph = אַלֶּפּ = hoofd van de stier; eerste; hoofd; begin
= 80.30.1 = totale getalswaarde 111
= de 1, op het niveau van eenheden, tientallen en honderdtallen
= aleph is de 1^e Hebreeuwse letter en heeft getalswaarde 1

Wij zien dat er van alles misgaat om ons heen.

Zowel met de enkeling, als met de hele wereld als zodanig.

Bij 1000, die aan uw linkerzijde staan... (de wettische, godsdienstige mens).

En zelfs bij 10.000, die aan uw rechterzijde staan.

Zij, die door de rechterhand van de Heer getrokken worden uit deze tegenwoordige boze wereld, en geplaatst zijn aan Zijn rechterzijde, maar die, hoewel kind van God, nauwelijks belangstelling hebben voor het Woord der Waarheid.

Zij zijn in ieder geval niet trouw aan de Waarheid.

Met als gevolg, dat zij vervallen van de genade. (*Galaten 5:4*)

Maar:

Tot u zal het niet genaken.

Ook hier wordt dit in de eerste plaats gezegd tot de HEERE Jezus Zelf.

Johannes 6:66-69:

De HEERE Jezus ziet velen van Zijn discipelen van Hem afvallen.

De HEERE zegt vervolgens tot de nog resterende 12 discipelen: willen jullie ook niet weggaan? Toen de HEERE Jezus gevangen genomen werd stond hij dan ook alléén voor de Hoge Raad; Hij werd alléén veroordeeld, er was niemand bij Hem.

“Zij hebben Mij allen verlaten.”

(Geschreven in het Oude Testament, en openbaar geworden in het Nieuwe Testament.)

- :8 Alleenlijk zult Gij het met Uw ogen aanschouwen;
En Gij zult de vergelding der goddelozen zien.
- :8 Gij zult zien hoe het de goddelozen zal vergaan en met welke plagen zij aangetast worden. Vergelding over hun ongeloof en over hun goddeloze boosheden.

Johannes 3:36; 1 Thessalonicenzen 1:10; 1 Thessalonicenzen 5:9:

Maar Gods toorn zal tot u niet naderen.

Omdat het Woord der Waarheid, namelijk de HEERE Jezus Christus, ons schild, onze rondas en beukelaar is, zal Gods toorn tot ons niet naderen.

Want in de Zoon is het Eeuwige Leven.

2 Korinthe 1:20:

Eeuwig Leven kán nooit meer van ons worden afgenomen. De beloften die God gedaan heeft, zijn in Christus **ja** en zijn in Christus **amen**.

Wij zijn niet behouden op grond van onze eigen verdiensten, maar alleen op grond van geloof en uit de rijkdom van Gods genade.

Wij hebben op grond van geloof en door de genade Gods, eeuwig Leven ontvangen.

Daarom ook kan niemand ons dat nieuwe leven in Christus afnemen.

En vervolgens:

leven wij uit geloof...

staan wij in de genade...

zoeken en ontvangen wij inzicht en wijsheid uit het Woord der Waarheid...

vertrouwen en onderwerpen wij ons aan het werk van de Geest van Christus in ons...

zijn wij op weg naar het beloofde land, naar Zoonstelling en naar de beeltenis Gods...

- :8** Gij zult het met Uw eigen ogen aanschouwen;
Gij zult de toorn en vergelding zien, die over goddeloze misdadigers komen zal.

Dit is de beschrijving van de situatie in de dagen van de HEERE Jezus, maar dezelfde beschrijving is van toepassing op de situatie in onze dagen. Het is ook de beschrijving van de situatie in de volgende bedeling.

Want:

Romeinen 1:18 e.v.:

Het oordeel van God komt over, en ligt op deze wereld.

De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel, over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Een ieder die de Waarheid bestrijdt of die de Waarheid moedwillig ten onder houdt of de Waarheid afwijst, bevindt zich daardoor onder de (nu nog passieve) toorn van God.

De passieve toorn van God is dan ook te zien in het feit, dat men ook in onze dagen nog steeds leeft in duisternis en in onwetendheid.

1 Korinthe 1:19:

Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen, zal Ik te niet maken.

God heeft de wijsheid der mensen weggenomen.

Johannes 12:35:

Weliswaar was het Licht in de wereld, maar de HEERE heeft het Licht uit deze wereld weggenomen.

De HEERE Jezus Christus, Die het Licht der wereld is, heeft Zich namelijk teruggetrokken, danwel verborgen, in de hemel en sindsdien ligt de wereld in duisternis en is de mensheid in dwaasheid en in onwetendheid achtergebleven.

De enige Wijsheid, Die in de Wereld aanwezig is: **Het Woord van God!**

1 Korinthe 2:7:

Deze Wijsheid Gods komt in deze bedeling tot uitdrukking in de roeping, danwel in de verzameling van de gemeente, het lichaam van Christus.

Dit wordt genoemd: de Wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid.

De wereld leeft in duisternis.

Zij heeft geen Licht.

Zij weet dus niets; (want Licht openbaart (*Efeze 5:13*))

Zij tast als een blinde in het rond.

Romeinen 1:18-27:

De wereld heeft God losgelaten, en daarom heeft God de wereld overgegeven in een verkeerd denken.

Johannes 3:19:

Wie niet gelooft: hij is reeds veroordeeld.

Wie niet gelooft: op hem blijft de toorn Gods.

Naarmate wij de Waarheid kennen, en het Woord van God geloven,

stellen wij vast, dat de wereld om ons heen in duisternis verkeert en zien wij daarin Gods toorn en veroordeling over goddelozen en onrechtvaardigen.

Niet alleen in onze dagen, maar ook in de dagen na de opname van de gemeente.

Men kan niet ongestraft, zonder consequenties, het Woord van God afwijzen. Daarom zien wij ook, dat de wereld nog steeds onder de toorn van God ligt en dat zal in de volgende bedeling nog sterker het geval zijn, omdat Gods toorn dan niet meer passief zal zijn, maar actief.

In die bedeling zal de HEERE grote verdrukking en benauwdheid brengen over de goddeloze mensheid en wereld.

Voor **het gelovig overblijfsel** in die dagen, geldt hetzelfde als voor het gelovig overblijfsel nu in onze dagen, want ook dan zal Gods toorn, tot hen niet naderen. Ook zij zullen dan Gods vergelding over de goddeloze en onrechtvaardige mensen zien.

Gelovigen zeiden, zeggen en zullen zeggen:

:9 Want Gij HEERE, zijt Mijn Toevlucht; Den Allerhoogste hebt Gij gesteld tot Uw vertrek.

:9 Want Gij HEERE, zijt Mijn Toevlucht.

Want Gij hebt de Allerhoogste gesteld tot HEERE en tot Christus.

(Handelingen 2:36)

Gij hebt Hem gesteld tot Mijn Toevlucht;

De HEERE is gesteld tot vertrek = woning.

Toevlucht = woning; schuilplaats; betrouwbaar; hoopvol

(zie vers 2).

Toevlucht, woning of schuilplaats, hebben wij in de HEERE Jezus Christus.

De Allerhoogste, hebt Gij gesteld tot Uw vertrek en schuilplaats.

Vertrek = kamer = woning; de plaats waar men zich terugtrekt.

de Allerhoogste heeft Zich tot op heden verborgen in Zijn woning

in de Allerhoogste zijn ook wij getrokken uit deze wereld, en door Hem verborgen in Zijn woning

door de Allerhoogste worden wij onttrokken aan de principes die in de wereld geldend zijn

- :10** U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal Uw tent naderen.
- :10** Tent = nu een type van de gemeente, het lichaam van Christus
 = een tijdelijke verblijfplaats in deze wereld
 die binnen niet al te lange tijd verwisseld zal worden voor een
 gebouw;
 een blijvende woning bij God (2 Korinthe 5:1 e.v.; Efeze 2:22)
- :11** Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij U bewaren in al Uw
 wegen.
- :11** *Mattheüs 4:6; Lukas 4:10-11:*
 En hij (= satan) zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp
 Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van
 U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet
 te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.

Hij zal Zijn engelen bevelen...

Dit is uiteraard eerst van toepassing op de HEERE Jezus, maar is
 vervolgens ook op ons van toepassing en dit zal straks ook van toepas-
 sing zijn op het gelovig overblijfsel uit het volk Israël.

Psalm 34:8:

De Engel des HEEREN legerd Zich rondom degenen die Hem vrezen, en
 Hij rukt hen uit.

De HEERE legerd Zich rondom ons en Hij zal ons binnen afzienbare tijd
 wegrukken. Dat wordt genoemd de opname van de gemeente.

Galaten 1:4:

Wij worden nu al in geestelijke zin getrokken uit deze wereld.
 Dit zal voltooid worden bij het lichamelijk wegrukken van de gemeente.

1 Thessalonicenzen 4:15; Openbaring 12:5

Dit gebeurt straks ook met het volk Israël.
 Ook zij zal straks ontrukkt worden aan de volkeren en gebracht worden
 in het land dat aan de vaders beloofd is.

- :11** De Engel des HEEREN, legt Zich rondom degenen Die Hem vrezen, en Hij rukt hen uit.
Nu in **geestelijke** zin, en straks ook **lichamelijk**.

Hebreeën 1:14

Engelen zijn gediensige geesten (dienende geesten), die uitgezonden worden. Deze engelen, deze gediensige geesten, worden niet door ons uitgezonden, maar zij worden uitgezonden door God, omdat zij God dienen. Zij worden door God uitgezonden, ten behoeve van degenen die de Zaligheid beërven.

Dus zijn deze engelen niet alleen uitgezonden ten behoeve van de HEERE Jezus Christus, maar ook ten behoeve voor allen, die in Hem de zaligheid beërven. Wij vertrouwen niet op die engelen, maar wel op Hem, in Wiens dienst deze engelen staan.

Want Hij zal Zijn engelen, met betrekking tot u, bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

De HEERE is mijn toevlucht en mijn hoog vertrek...

De HEERE zorgt altijd voor ons, waar wij ook zijn en op welke weg wij ook zijn. Alleen is daar één voorwaarde aan verbonden: dat wij zouden vasthouden aan het Woord der Waarheid.

Wanneer wij ons vasthouden aan het Woord der Waarheid, dan zal de HEERE met ons zijn en Zijn engelen zorgen voor ons.

Het zal straks geopenbaard worden, dat wij zelfs ver boven de engelen geplaatst zijn.

1 Korinthe 6:4:

Hoewel wij nog niet over hen heersen, zullen de engelen straks door ons geoordeeld worden.

- :12** Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.

- :12** Deze belofte geldt ook ons.

Als het Joodse volk, de twee stammen van Israëel, liefde had gehad voor de Waarheid, dan zou het Joodse volk zich niet aan de Steen (= Christus) gestoten (= geërgerd) hebben.

Maar nu heeft zij zich wèl gestoten aan de Steen.

Hij was voor hen: Steen des aanstoets en Rots der ergernis.

Psalm 118:22-23; Mattheüs 21:42; Efeze 2:20-22

1 Korinthe 10:4; Romeinen 11:11; 1 Petrus 2:4 e.v.:

Zij zijn gestruikeld over Christus, in plaats van in Hem te geloven en zich aan de Steenrots vast te klampen.

2 Thessalonicenzen 2:11 e.v.:

Wanneer men zich ergert aan het kruis van Christus, komt dit door gebrek aan liefde voor het Woord der Waarheid en daardoor zal men een geest der dwaling ontvangen.

2 Petrus 1:10; Judas:24:

We zullen bewaard worden van struikeling, maar wel onder dezelfde voorwaarde als bij de HEERE Jezus Christus.

Namelijk:

dat wij in geloof onze toevlucht nemen tot de HEERE

dat wij de dingen zoeken en bedenken die boven zijn

dat de HEERE onze schuilplaats is

dat Hij ons hoog vertrek is

dat het Woord der Waarheid onze rondas, ons schild en onze beukelaar is

:13 Op den felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.

:13 Dat de HEERE Jezus Christus, dit beest zou vertreden werd al beloofd in Genesis 3:15:

Het Zaad der vrouw zou de kop van de slang zou vermorzelen.

Hebreeën 2:14:

Overmits dan de kinderen, des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve (= vlees en bloed) deelachtig geworden, opdat Hij door den dood (heen), te niet doen zou, dengene die het geweld des doods had, dat is den duivel.

Kolossenzen 2; Efeze 1:

Hier wordt gezegd, dat de HEERE Jezus Christus, de overheden en de boze machten, in het openbaar tentoongesteld heeft, en over hen heeft

getriomfeerd, doordat Hij het handschrift (= de wet) dat op enigerwijze tegen ons tegen was, uitgewist heeft.

Romeinen 16:20:

En de God des vredes, zal den satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

Satan wordt niet alleen onder de voeten van de HEERE Jezus Christus verpletterd, maar ook onder de onze voeten en dit is weer zo, omdat het Zaad der vrouw, niet alleen de HEERE Jezus Christus is, maar ook de Gemeente.

Openbaring 12:7-11; Daniël 12:1; Judas 9; 1 Thessalonicenzen 4:16:

Dit verpletteren zal straks daadwerkelijk vervuld worden.

Satan en zijn personeel zullen bij de opname van de gemeente uit de hemel worden nedergeworpen en vernederd.

Zij worden overwonnen door het Woord der getuigenis;
door het bloed / leven van het Lam;
door Michaël en Zijn engelen.

Michael en Zijn engelen = Christus en Zijn lichaam.

Openbaring 11:7; Openbaring 12:10-11:

Wij hebben nú eigenlijk al de overwinning op satan.

Door het Woord der getuigenis

Omdat wij ons **oude leven** niet liefhebben en dit tot de dood toe.

Alleen het Leven van het Lam Gods is ons dierbaar.

Efeze 6:11 e.v.:

Daarom staan wij reeds nu in de overwinning op de duivel.

Wij vallen hem nu nog niet aan, want dan verliezen wij.

Maar wij houden stand tegen zijn verleidingen, omdat wij de gehele geestelijke wapenuitrusting Gods aangedaan hebben.

Wij laten onze gedachten en ons hart vullen met het Woord van God.

Romeinen 8:37:

In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

Zowel nu, als in de toekomst!

- :13** Felle leeuw = shachal = dicht bij de grond voortbewegen;
 loeren op buit
 Adder = pathan = snelle, onverwachte aanval
 = python = een wurgslang
 Treden = darak = weg
 Vertreden = ramas = vertrappen
 Jonge leeuw = kaphir = bedekking
 Draak = thanin = zeedraak (*Jesaja 51:9*); volkerenverleider
 Walvis = thaninim = geluid van kalmte uitbrengen;
 een stem tot kalmeren en bedaren laten horen

Jeremia 9:11:

En Ik zal Jeruzalem stellen tot steenhopen, tot een woning der draken;
 en de steden van Juda zal Ik stellen tot een verwoesting, zonder
 inwoner.

Jeremia 10:22:

Ziet, er komt een stem des geruchts, en een groot beven uit het land
 van het Noorden; dat men de steden van Juda zal stellen tot een
 verwoesting, een woning der draken.

Jeremia 49:33; Openbaring 11:1-2:

En Hazor (= de voorhof) zal worden tot een drakenwoning, een
 verwoesting tot in eeuwigheid; niemand zal daar wonen, en geen
 mensenkind daarin verkeren.

:14 Dewijl Hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik Hem uithelpen; Ik zal
 Hem op een hoogte stellen, want Hij kent Mijn naam.

:14 Dit wordt gezegd tot en over de HEERE Jezus, maar ook tot en over ons.

Romeinen 8:28-29:

De HEERE doet alle dingen meewerken ten goede voor degenen die
 Hem liefhebben, dat zijn degenen die naar Zijn voornemen geroepen
 zijn tot zoonschap en erfenis.

Beminnen = choshaq = begeren; lust; verlangen

Liefhebben = de HEERE **in de praktijk van je leven** dienen

Waardoor blijkt dat je Hem in de praktijk van je leven liefhebt?
door jezelf over te geven aan Hem...
door jezelf 24 uur per dag beschikbaar stellen in dienst van de HEERE...
door je vrijwillig te melden in de dienst aan de HEERE, ongeacht of de HEERE ooit van je dienst gebruik zal maken...
Dit dienen is in de éérste plaats: **trouw zijn aan de HEERE en aan Zijn Woord!**

En als wij de HEERE liefhebben:

de HEERE dienen...
de HEERE geloven op Zijn Woord...
trouw zijn aan de HEERE...
trouw zijn aan het Woord der Waarheid...

Dan zal de HEERE trouw zijn aan hetgeen Hij beloofd heeft:

Hij zal ons uithelpen en bewaren...
Hij zal ons vrijmaken...
Hij zal ons zaligmaken...
Hij zal ons door Zijn Geest leiden naar zoonschap en erfenis...
Hij zal ons leiden in heel de Waarheid...
Hij zal ons Zijn genade geven...
Hij zal ons reinigen en bekwaam maken in onze dienst aan Hem...
Hij zal ons de overwinning geven op de tegenstanders.

:14 Hoogte = segub = uitermate verhogen (*1 Koningen 16:34*)

Ik zal Hem op een hoge plaats stellen, want Hij kent Mijn naam.
Hij kent Mijn naam en daarom zal Ik Hem op een hoge plaats stellen.
Dit geldt in de eerste plaats voor de HEERE Jezus Christus, maar daarmee ook voor ons en straks geldt dit ook voor het volk Israël, maar dan op aards niveau.

Efeze 1:3-23; Efeze 2:6:

De HEERE Jezus Christus is door Zijn opstanding uit de dood, uitermate verheerlijkt en is gezeten aan de rechterhand Gods, in de allerhoogste positie en plaats.

Wij zijn reeds met Christus gezet in de hemel = hoge plaats = de opperzaal.

Bij de opname van de gemeente zullen wij daar ook lichamelijk zijn.

:14 Hij kent Mijn naam...

De naam is iemands wezen; iemands wezenskenmerk en hoedanigheden. De HEERE Jezus wist met Wie Hij van doen had.

Wij weten ook, met Wie wij van doen hebben en wij worden dan ook door Hem gekend.

Op welke wijze?

Doordat wij in ware gemeenschap met Hem leven.

Want:

Kennen = jada = bekennen; gemeenschap hebben met

Omdat Hij Mij bemint en Zijn begeerte naar Mij uitgaat, zo zal Ik Hem uithelpen.

Omdat Hij Mijn naam kent, namelijk al de dagen van Zijn leven in gemeenschap leeft met Mij, zo zal Ik Hem stellen tot Zoon en Ik zal Hem uitermate verhogen.

Ik zal Hem een Naam geven, die boven alle naam is!

:15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal Hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij Hem zijn.

Ik zal er Hem uittrekken, en zal Hem verheerlijken.

:15 *Romeinen 10:12 e.v.:*

Als Hij Mij in geloof zal aanroepen, dan zal Ik Hem verhoren.

Jeremia 7:16; 22:21:

Het volk Israël zal Mij aanroepen, maar Ik zal niet horen, vanwege haar ongelooft.

Conclusie:

De HEERE zal geen uitredding geven, als de HEERE niet in geloof wordt aangeroepen. Het volk Israël, het Joodse volk, is daar al minstens 2000 jaar het schoolvoorbeeld van.

Ook vele Christenen hebben in de praktijk van hun leven geen enkele belangstelling voor het Woord van God en dus weten zij niets van het werk van de HEERE, in de dagen van Zijn verberging voor het volk Israël en de wereld.

Zij proberen door middel van gebedsavonden of gebedsmarathons, de HEERE actief te maken voor de problemen waar zij in deze wereld, direct

of indirect, mee te maken hebben. Zoals: oorlogen; ziekten; rampen; milieuvervuiling, landbouwoogsten, sportwedstrijden; samenleving; water, voedselverdeling, enz.

:15 Maar hier staat:

Hij zal Mij in geloof aanroepen en Ik zal Hem verhoren

Want Hij (= Gelovige) kent Mijn naam

Want Hij (= Gelovige) leeft in gemeenschap met Mij

Want Hij (= Gelovige) bemint Mij zeer

Want Hij (= Gelovige) verlangt intens naar Mij

:15 Ten tijde van benauwdheden, zal Ik dan ook bij Hem zijn.

Hosea 5:15:

Ik zal henengaan, en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen, en Mijn aangezicht zoeken; Als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.

In de dagen van de grote verdrukking, danwel in de Dag der benauwdheid van Jacob (= laatste periode van 3½ jaar van de 70^e jaarweek van Daniël), zal het Joodse volk, aan het einde van die 70^e jaarweek, eindelijk hun vertrouwen op de Naam des HEEREN stellen en dan zal de HEERE hen horen.

Maar over de Gelovige zegt God:

Waar of wanneer dan ook, Hem zal Ik verhoren.

De **eerste Gelovige**, Die door God verhoord werd, is de HEERE Jezus Christus en dit geldt nu ook voor allen die Zijn Naam kennen en Hem geloven.

:15 In de benauwdheid zal Ik bij Hem zijn.

Psalm 22:2:

Mijn God, Mijn God! waarom hebt Gij Mij verlaten, verre zijnde van Mijn verlossing, van de woorden Mijns brullens?

God was er wel, alleen de verlossing zou zijn op de 3^e dag.

Psalm 2:12:

Zo wees niet verre van Mij, want benauwdheid is nabij; want er is geen helper.

God was er wel, alleen Zijn hulp zou zijn op de 3^e dag.

De opstanding van de HEERE Jezus Christus ten derde dage, is het bewijs dat God Hem verhoord heeft.

Zo is het met ons ook.

Niet alleen in de benauwdheid, maar altijd, want de HEERE heeft woning in ons gemaakt

- :15** Van ons mag verwacht worden, dat wij erop vertrouwen dat de HEERE ook bij ons is tijdens onze benauwdheden.
Want in dit vers wordt dit **ook aan ons** beloofd.

Geloof zonder verzoeking en zonder benauwdheid, betekent in de praktijk eigenlijk niet zoveel.

Als er geen problemen zijn, dan is het helemaal niet zo moeilijk om te vertrouwen op de HEERE, want alles gaat toch goed?

Geloof, vertrouwen in de HEERE, krijgt pas echt betekenis in tijden van verdriet en benauwdheid.

Het eigenaardige is, dat vele gelovigen dan juist het vertrouwen in de HEERE kwijtraken, omdat zij dachten, dat de HEERE hún dienstknecht was, terwijl wij juist in dit soort omstandigheden en naar het voorbeeld van de HEERE Jezus Christus, als getrouwe dienstknechten, op God zouden blijven vertrouwen.

Jakobus 1:2-3:

Acht het voor grote vreugde mijn broeders, wanneer gij in menigerlei verzoeken valt.

Wetende, dat de beproeving uws geloofs, lijdzaamheid bewerkt.

We leren daardoor, in ieder geval steeds meer ons vertrouwen te stellen op de HEERE.

- :15** En Ik zal Hem er uittrekken, en zal Hem verheerlijken.

Psalm 34:8:

De Engel des HEEREN legt Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.

Dit wijst in de eerste plaats naar de opstanding, de verheerlijking en de hemelvaart van de HEERE Jezus Christus en Zijn positie aan de rechterhand Gods.

Als men Hem op aarde niet wil, dan keert Hij toch weer terug naar de hemel? Tevens wijst dit vers ook naar de opname van de gemeente.

Johannes 8:23:

Gijlieden zijt van beneden, Ik ben van boven.

Gij zijt uit deze wereld, Ik ben niet uit deze wereld.

Johannes 16:16:

Ik keer weder tot Mijn Vader.

Johannes 17:5:

En nu verheerlijk Mij, Gij Vader; bij Uzelven, met de heerlijkheid die Ik bij U had, eer de wereld was.

Galaten 1:4:

In de praktijk worden wij nu al getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw.

1 Thessalonicenzen 5:1 e.v.; 2 Thessalonicenzen 2:1; Openbaring 4:1-4; 12:5:

Straks zullen wij ook lichamelijk uit deze tegenwoordige boze eeuw worden weggerukt, bij de gelegenheid van de opname van de gemeente.

Als straks (in de nabije toekomst) de Dag Zijns Toorn; de grote verdrukking zal aanbreken over het Joodse volk en over de volkeren der aarde, zullen wij van de aarde worden weggenomen om voor altijd bij de HEERE te zijn, en satan en zijn personeel zullen dan uit de hemel worden nedergeworpen op de aarde.

Zacharia 13; Joël 2:32:

In verband met het gelovig overblijfsel van het Joodse volk, aan het einde van de 70e Jaarweek van Daniël (= 7 jaar na de opname van de gemeente), het Joodse volk zal dan de Naam des HEEREN aanroepen en de HEERE zal dan ook aan hen verschijnen.

Zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg en de HEERE zal hen laten vluchten uit Jeruzalem.

Wanneer de grote verdrukking vervolgens komt over de andere volkeren, zal de HEERE ook dan de Zijnen daaruit weten te bewaren.

:15 Maar eerst trekt de HEERE ons uit.

Voorzover de HEERE ons nu uittrekt uit deze tegenwoordige boze eeuw,

laten wij dit aan ons gebeuren, want dit is onze wereld niet meer.
Dit betekent niet, dat de HEERE er voor zorgt dat het ons allemaal voor de wind gaat.
Dit betekent ook niet dat wij nergens meer over zullen struikelen.
Wij struikelen allen in verschillende dingen, maar het is de HEERE Die ons na struikeling weer opricht.

De HEERE leidt ons in heel de Waarheid.
De Waarheid zal ons waarlijk vrij maken.
Als wij in die vrijheid staan, worden wij volwassen en worden wij niet meer door elke vloed en door andere geestelijke leringen heen en weer bewogen.
We zouden de HEERE Jezus Christus leren kennen en de kracht van Zijn opstanding. Alle andere zaken in de wereld zijn van zeer ondergeschikt belang! Zeker omdat de HEERE ons nu al trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw.

:15 Ik zal Hem er uittrekken, en zal Hem verheerlijken.

Als wij dit uittrekken uit deze wereld door de HEERE aan ons laten gebeuren...
Als wij trouw zijn aan de HEERE...
Als wij trouw blijven aan Hem, ook al zijn wij in benauwdheid en lijden wij om Zijns Naams wil...
dan zal de HEERE straks trouw zijn aan Zijn belofte, namelijk:
Hij zal ons verheerlijken!
Dat zegt het volgende vers dan ook:

:16 Ik zal Hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

:16 Ik zal Hem met langheid der dagen verzadigen = Ik geef Hem eeuwig leven.
In dit tijdelijke aardse leven, kan er heel wat moeite en verdriet op ons afkomen.
Maar: als wij bedenken dat wij in dit kortstondige, vergankelijke leven, reeds eeuwig, onvergankelijk leven hebben ontvangen door de opstanding van Christus, welk gevaar kan ons dan eigenlijk nog bedreigen?

Romeinen 8:31:

En zeker als wij weten: Zo God voor ons is, wie zal tegen zijn?

:16 Ik zal Hem Mijn Heil doen zien.

Exodus 14:13-14:

Doch Mozes zeide tot het volk: **Vreest niet, staat vast, en ziet het Heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid.**

De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.

1 Samuël 19:5:

De HEERE heeft **groot heil aan gans Israël gedaan, gij hebt het gezien, en zijt verblijd geweest. De Filistijn is verslagen.**

Beide geschiedenissen **illustreeren** de overwinning over satan, en over alles waarmee satan zijn macht uitoefende

Zoals: de macht der zonde, de macht van de dood, de heerschappij der wet, de macht van het vlees, de macht van de oude mens.

Deze feitelijke overwinning en dus het grootste heil, werd behaald door de HEERE Jezus Christus, de Heiland der Schriften, via de weg van kruisiging, dood, en opstanding

Lukas 2:25-32:

En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.

En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.

En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken; Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

Sinds de opstanding van Christus, zegt elke gelovige: **Mijn ogen hebben Uw heil, Uw zaligheid gezien!**

Niet alleen in de verwachting voor de toekomst, maar reeds nu.

Want zien, heeft ook de betekenis van: beleven; ervaren; ondervinden in de praktijk van het leven.

Het is namelijk het **heil** van onze **Heiland**.

Het is de zaligheid van onze Zaligmaker.

Hij overdekt ons.

Hij overschaduwst ons.

Hij trekt ons tot Zich.

Hij zendt Zijn engelen uit om ons te bewaren.

Hij is onze Hogepriester.

Johannes 17:9 e.v.:

Hij heiligt ons en Hij reinigt ons.

Hij maakt ons één met Zichzelf.

Tevens zondert Hij ons af, waardoor wij los en vrijgemaakt worden van deze wereld.

In de nabije toekomst, zullen wij letterlijk Zijn heil met onze ogen aanschouwen.

Dan zullen wij ook van dit aardse lichaam vrijgemaakt zijn.

Dan zullen wij ook fysiek daar zijn, waar Hij nu is om voor ons te bidden.

Dan zullen wij voor altijd bij Hem zijn, Die ons Leven is.

Amen.

Aanhangsel:

De psalmen zijn in de Hebreeuwse Bijbel onderverdeeld in 5 bijbelboeken. Deze 5 bijbelboeken der psalmen, komen overeen met de 5 boeken van Mozes.

Psalm 1 t/m Psalm 41 komen overeen met Genesis
Psalm 42 t/m Psalm 72 komen overeen met Exodus
Psalm 73 t/m Psalm 89 komen overeen met Leviticus
Psalm 90 t/m Psalm 106 komen overeen met Numeri
Psalm 107 t/m Psalm 150 komen overeen met Deuteronomium

Een ruwe schets van de inhoud van de eerst 5 bijbelboeken, corresponderend met een ruwe schets van de inhoud van de 5 boeken der psalmen:

In het **1e bijbelboek Genesis** staat **de mens** centraal.

In het **1e boek der psalmen** (Psalm 1 t/m Psalm 41) staat **de Zoon des mensen** centraal.

In het **2e bijbelboek Exodus** staat het volk Israël en haar verlossing centraal. Het begint dan ook met **een roepstem vanuit diepe ellende en verdrukking**. Er wordt ons een beschrijving gegeven over het lijden en de verdrukking van Gods volk Israël.

Tevens wordt hierin vermeld, hoe God Zijn volk Israël verlost en hoe Hij hen leidt naar het beloofde land Kanaan.

Het **2e boek der psalmen** (Psalm 42 t/m Psalm 72) begint ook met **een roepstem vanuit diepe ellende en verdrukking**.

De Gelovige (de Voorste van het volk) roept tot de HEERE om verlossing. Deze Gelovige is nog ver van het beloofde land en nog ver verwijderd van een eeuwig en blijvend heiligdom.

Wij zien, dat de HEERE het gebed van deze Gelovige verhoort, want de HEERE verlost Hem, en de HEERE leidt Hem als Eerste, met allen die van Hem zijn, naar het beloofde land.

Het **3e bijbelboek Leviticus** heeft het **heiligdom en de offeranden** als onderwerp.

Ook het **3e boek der psalmen** (Psalm 73 t/m Psalm 89) spreekt over **Gods raadsbesluiten met betrekking tot het nieuwe heiligdom met zijn offeranden**.

In het **4e bijbelboek Numeri** staat **de woestijnreis** centraal.

Het volk Israël (= de aarde) werd bijna zelf woestijn, door haar ongehoorzaamheid. Wat de aarde/het land/Israël dan ook dringend nodig heeft, is rust, en Gods rijke zegen.

Het **4e boek der psalmen** (Psalm 90 t/m Psalm 106) zegt ook, dat de aarde/het land/Israël, **de rust in zal gaan en Gods zegen zal ontvangen**, op grond van geloof.

In het **5e bijbelboek Deuteronomium** staat **het Woord van God** centraal.

In het **5e boek der psalmen** (Psalm 107 t/m Psalm 150) staat opnieuw **het Woord van God** centraal en zeker in **Psalm 119**, die geen ander onderwerp heeft dan het Woord van God!